

WAARTOE
DIENT HET
HUWELIJK?

WAARTOE DIENT HET HUWELIJK?

door Herbert W. Armstrong

Dit boekje mag niet verkocht worden. Het is een kosteloze publikatie, uitgegeven in het algemeen belang door de Worldwide Church of God.

Copyright © 1981 Worldwide
Church of God
Alle rechten voorbehouden

Heeft het huwelijk afgedaan?

Is overspel nog verkeerd?

*Is de instelling van het gezin,
met het bijbehorende gezinsleven,
bezig uit de maatschappij te verdwij-
nen?*

*Hoe, en wanneer werd de
instelling van het huwelijk in het
leven geroepen? Dient het alles
welbeschouwd enig noodzakelijk
doel?*

*Dit boekje werpt een grondige
nieuwe blik op de instelling van het
huwelijk, het gezin en het gezinsle-
ven — en onthult een opzienbarende,
schokkende waarheid die door
de wetenschap, de religie, het
onderwijs en door de maatschappij
geheel en al over het hoofd wordt
gezien.*

Sommige psychologen die op modernistische wijze tegen de instelling van het huwelijk aankijken, laten schokkende voorspellingen voor de naaste toekomst horen. In de ogen van deze vakmensen is het uit de mode raken van de huwelijkstraditie inderdaad reeds begonnen, en wint deze opvatting snel terrein!

Dit verbaast u?

Ja, inderdaad. Maar niet alleen stranden vele huwelijken, ook worden het nut en de wenselijkheid van de traditie zelf ernstig in twijfel getrokken.

Heeft het huwelijk na al deze generaties en eeuwen zijn langste tijd gehad? Zal het gezin en het gezinsleven uit de menselijke samenleving verdwijnen?

Niet te geloven?

Artikelen die aan deze gedachtengang uitdrukking geven, verschijnen steeds vaker in tijdschriften en kranten.

Het huwelijk is heden ten dage al niet meer sociaal vereist voor geslachtelijke gemeenschap. Voorechtelijke zwangerschappen komen steeds vaker voor, samengaand met een toenemende tendens dit algemeen te aanvaarden en steeds minder als brandmerk te zien.

Maar dient het huwelijk welbeschouwd enig nuttig doel?

Velen klinkt dit als een absurde en dwaze vraag in de

oren. We nemen het huwelijk als vanzelfsprekend aan. Kinderen die in een normaal gezin opgroeien — met andere kinderen in soortgelijke gezinnen om hen heen — nemen als vanzelfsprekend aan dat ook zij op zekere dag getrouwd zullen zijn. Niemand in zulke omstandigheden zou vijftig jaar geleden ooit op de gedachte zijn gekomen het huwelijk als instelling in twijfel te trekken. Niemand zou zich toen afgevraagd hebben, zelfs niet in de geheime diepten van zijn hart, of de huwelijksstaat al of niet wenselijk is voor de samenleving.

Waarom dan het huwelijk?

De vraag alleen al schijnt pijnlijk te zijn.

Sommige psychologen echter beginnen het huwelijk in twijfel te trekken. Wij behoren de dingen niet zomaar voor zoete koek aan te nemen. Als een traditie of een gewoonte goed is, zal hij ieder onderzoek kunnen weerstaan.

We hebben dus de moed om te onderzoeken.

Wat is de oorsprong van het huwelijk?

Vreemd genoeg weten „deskundigen” — psychologen, sociologen, artsen, wetenschapsmensen en opvoedkundigen — het antwoord niet.

De meeste „deskundigen” hangen de evolutietheorie aan.

Het is het overdenken waard. Indien de mens door het evolutieproces ontstaan is en door een miljoenen jaren durend proces van lagere diersoorten afstamt, die gelijksoortig waren aan of voorouders waren van de antropoïde aap, hoe en wanneer begon dan de traditie van het huwelijk? En waarom?

Dieren zijn mannelijk en vrouwelijk. Zoogdieren brengen hun soort op dezelfde manier voort als de mens. Maar dieren *trouwen niet!* Indien de mens slechts de hoogste diersoort is, in welk stadium van de evolutionaire ontwikkeling nam de bijna-mens of het menselijke „dier” de instelling van het huwelijk aan?

En waarom?

Geen van de „andere” diersoorten heeft dit gedaan.

Indien de zedenwetten niet eerst door een hogere

Autoriteit aan de mensheid werden gegeven, wanneer, waarom, en hoe heeft de mens ze dan bedacht?

Onderzoek naar de „Christelijke Autoriteit”

Aan de andere kant heeft de christelijke wereld geloofd in een Schepping door een Schepper.

We houden dus een situatie die ernstig onderzocht dient te worden.

Als we aannemen dat het traditionele christendom de zedenwetten in stand houdt, rest ons nog steeds de vraag: Waartoe dient het huwelijk? Inderdaad, waartoe dient het? De psychologen vragen zich af of het traditionele christendom het antwoord heeft.

Sommige kerken hebben geleerd dat de *ongehuwde staat* van het celibaat van hoger niveau is dan het huwelijk. En zij hebben geleerd dat het *enige* doel van seks voortplanting is.

Dit stemt tot nadenken.

Indien voortplanting het enige doel van seks is — indien in het huwelijk alleen van seks gebruik gemaakt mag worden om kinderen voort te brengen — en indien de *ongehuwde staat* hoger is dan het huwelijksleven, moeten we dan, aangezien voor de voortplanting het huwelijk niet noodzakelijk is, niet tot de conclusie komen dat het huwelijk ongewenst is? Zou het dan niet beter zijn seks voor voortplanting te gebruiken, en ondertussen in de hogere, ongehuwde staat te leven?

Dat zou natuurlijk betekenen dat ontucht juist is dan het huwelijksleven. Wij moeten bedenken waartoe dergelijke redeneringen en leringen leiden.

Ik herhaal het: het voortplantingsproces is in zoogdieren hetzelfde als in mensen. Dieren planten zich voort — maar dieren trouwen niet.

Het huwelijk is niet noodzakelijk voor voortplanting. Er is vandaag heel wat menselijke voortplanting buiten het huwelijk. Deze tendens wordt trouwens steeds sterker. En de maatschappij wordt snel toegeeflijker en heeft de neiging om het te aanvaarden.

Is er dan enige rationele en juiste reden waarom mensen die zich willen voortplanten zouden moeten trouwen, terwijl dieren die ook hun jongen ter wereld brengen dat niet doen?

Die reden is er wel degelijk! Weinigen echter schijnen die te begrijpen. Het werkelijke antwoord wordt over het hoofd gezien — zowel door het traditionele christendom als door de aanhangers van de evolutietheorie.

Ooit een kalf geboren zien worden?

U dient het te begrijpen.

Het voortplantingsproces is in zoogdieren precies hetzelfde als in mensen. Voor het overige echter zijn dieren en mensen totaal verschillend.

Bent u ooit getuige geweest van de geboorte van een kalf? De mannelijke ouder — de stier — gaat geen verloskundige halen. Evenmin brengt hij de moederkoe naar het ziekenhuis voor de bevalling. De stier is er naar alle waarschijnlijkheid niet eens bij aanwezig.

Zoogdieren hebben geen hulp nodig om hun jongen geboren te laten worden. Althans, dat hadden ze nooit, totdat door „wetenschappelijke” en andere moderne praktijken van de mens in het voederen en verzorgen van dieren een gedegeneerde toestand ontstond, waardoor de menselijke eigenaar er vaak een veearts bij moet halen.

Normaal gesproken echter laat de koe eenvoudig, zonder enige hulp, haar kalf buiten in het veld — of wellicht in een stal — komen. Zodra het geboren is, probeert het kalfje wankelend op zijn poten te gaan staan, terwijl de koe er wezenloos bij staat te kijken. Zij hoeft haar jong niet te verzorgen, te leren eten, of te leren lopen. Het pasgeboren kalf staat in het begin nog wat onvast op zijn poten. Het valt misschien een of twee keer. Maar na enige minuten staat het op alle vier zijn poten en begint te lopen.

Maar gaat het kalf ergens heen? Jazeker! Niemand hoeft het dat te leren of het de weg te wijzen. Het *weet* waar het zijn „maal” kan vinden.

Hoe weet het kalf dat?

Welnu, dieren worden met een ingebouwd instinkt toegerust. Ze hoeven niet te leren of onderwezen te worden. Ze beredeneren geen beslissingen en handelen niet op grond van een oordeel. Instinkt leidt automatisch.

Met de pasgeboren mens is dit allemaal anders. Het voortplantingsproces zelf is hetzelfde. Maar voor het

overige zijn de verschillen tussen mens en dier kolossaal.

Hoelang heeft een kind ervoor nodig om te leren lopen? Gewoonlijk ongeveer een jaar — dikwijls langer. Een nietige baby is volkomen hulpeloos. Hij kan zelfs niet zijn eigen lichaamsprocessen regelen. Hij heeft, in de strikte betekenis van het woord, geen instinkt. Hij moet worden verzorgd. Hij moet worden onderwezen. Hij heeft ouders nodig om voor hem te zorgen, hem te beschermen, hem te onderwijzen, en hem liefde te geven.

Het duurt veel langer voordat hij volwassen is dan bij een dier. Toch is zijn potentieel oneindig veel groter. In plaats van alleen maar een dierlijk brein met een ingebouwd automatisch instinkt, heeft de menselijke baby een *verstand*. Bij de geboorte is er vooralsnog geen kennis in dat verstand. Maar hij heeft het vermogen kennis te absorberen — en vervolgens te redeneren, zich iets voor te stellen, creatief te denken, plannen te maken en te ontwerpen, oordelen te vormen, beslissingen te nemen, zijn wil en zelfdiscipline te oefenen. Bovendien heeft hij het vermogen om muziek, literatuur en kunst te waarderen, en wat belangrijker is, een gevoel voor morele en geestelijke waarden te ontwikkelen; zelfs om rechtvaardig karakter te ontwikkelen.

Het *enige* doel van seks bij dieren is voortplanting. Bij mensen is voortplanting echter niet het enige doel, zoals we zullen zien.

Voor het allesovertreffende doel van het menselijk leven heeft de pasgeboren baby de zorg, het onderwijs, de liefde en leiding van de ouders nodig — en de ervaring van het gezin en het gezinsleven.

Een doel dat alles overtreft

Maar wacht eens even.

Zei ik dat het doel van het menselijk leven dat van het dierlijk leven verre overtreft?

Dat is precies wat ik zei!

En hoewel het ongelooflijk schijnt, is dat ook precies wat ik bedoel.

Als mensen geëvolueerd zouden zijn van lagere diersoorten en zonder enig doel of plan ontstaan waren door interne krachten zonder intelligentie — als er geen sprake zou

zijn van een vooropgezet ontwerp van een alwetende Schepper — geen uiteindelijk doel waarvoor de mens op aarde werd geplaatst — dan zouden wij ons inderdaad moeten afvragen: „Waarom eigenlijk trouwen?”

Desondanks hebben de grote geesten door de eeuwen heen in het duister getast op zoek naar de kennis van dat doel, zonder dat zij erin slaagden die te verkrijgen. Misschien hebben de meesten huwelijks- en gezinsleven zonder meer aanvaard — en zelf de gewoonte in acht genomen. Het *doel* kenden zij echter niet.

Daarvoor bestaat een verbazingwekkende reden!

Een aanhanger van de godloze evolutietheorie kan in de geboorte van een baby geen hoger doel zien dan in de geboorte van een kalf of een kat. Hij kan alleen zien dat een kind verder gevorderd is in het veronderstelde evolutieproces. Maar een potentieel dat *alles* overtreft, ziet hij niet.

Maar laten wij de kwestie eerlijk onder ogen zien. Is het niet een beetje *irrationeel* dat de wetenschap de evolutietheorie nooit heeft bewezen en er toch — *als een religie* — in gelooft? En verder, dat de wetenschap nooit het bestaan heeft weerlegd van een alwetend Persoonlijk Wezen — de Schepper God — wiens bestaan bewezen en bewijsbaar is? Desondanks weigeren de wetenschapsmensen, op enige uitzonderingen na, zelfs maar de mogelijkheid van het bovennatuurlijke in hun postulaten te overwegen.

Eén schrijver verklaarde dat het een kwestie is van tegenzin van de wetenschapsmensen om het bestaan van God te aanvaarden. Het is echter niet alleen tegenzin. Het is een psychologische rebellie die het feit van het bestaan van hun Maker weigert te erkennen!

Dit is geschreven voor hen die wel bereid zijn dit feit in acht te nemen. En wat u nu ter overweging krijgt, kan zo volstrekt nieuw voor u zijn dat het u wellicht ongelooflijk voorkomt.

Denk er desondanks diep over na!

Overweeg en vergelijk datgene wat het waarom van het huwelijk verklaart met de enig mogelijke zienswijzen die overblijven als men in evolutie gelooft.

Ja, overweeg het! Overweeg wat iemand die beweert God

— de Schepper — te zijn openbaart. En oordeel dan zelf of deze ontzagwekkende openbaring zinvoller is dan de enig mogelijke verklaring die overblijft als men van evolutie uitgaat. U beoordeelt zelf of het meer rationele en inspirerende betekenis aan het leven geeft. Ga het na en weeg het af tegen het hopeloze gemis aan betekenis, doel, of bestemming voor het menselijk bestaan dat de evolutietheorie te bieden heeft.

Zie nu eens wat Degene die in het meest verkochte boek, de bijbel, wordt aangehaald en die zichzelf God de Schepper noemt, over zichzelf onthult, en over de reden voor het menselijk bestaan, voor seks, en voor de instelling van het huwelijk.

U zult hier niet de traditionele bijgelovigheid aantreffen die door de wetenschap is verworpen en door de wetenschapsmensen als „fundamentalisme” is bestempeld. Wat nu volgt is geen nieuwe „theorie” of interpretatie, of een idee dat door mensen is bedacht. Het is alleen wat de bijbel duidelijk zegt, zonder interpretatie. Het is slechts dat wat daar eeuwenlang geschreven stond — maar u zult niet weinig verbaasd en geschokt zijn, als u leest wat zowel de „wetenschap” als de „religie” totaal verbloedend hebben!

Spreekt God hier?

Wie spreekt hier? Het werd door de profeet Jesaja geschreven — maar hij citeert een Spreker die beweert God te zijn!

„Ik ben de Here, en er is geen ander; buiten Mij is er geen God”, zegt Degene die aangehaald wordt (Jes. 45:5).

„Zo zegt de Here, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe. Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven” (vers 11-12).

Nog verder: „Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft — Hij is God — die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft . . . Ik ben de Here en er is geen ander . . . Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de Here? En er is geen God behalve Ik . . . Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn

mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen . . ." (vers 18-23).

Te zijner tijd zullen wij zien of Degene die beweert God te zijn, in staat zal zijn iedere knie van iedere atheïst en agnosticus in nederige erkenning voor Hem te buigen — zelfs al moest Hij daarvoor hun opstandige botten breken!

Degene die beweert God te zijn levert een bewijs dat Hij ook inderdaad God is. Wat voor bewijs? Het vermogen om *vooruit* te zeggen wat staat te gebeuren — om dit met kracht uit te voeren.

Degene die aangehaald wordt, beweert *God* te zijn: „Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? . . . Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen . . . Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering" (Jes. 46:5, 9-11).

Deze Persoon die aangehaald wordt, die beweert dat Hij God is, daagt vervolgens de twijfelaars uit. Hij zegt tot hen:

„Bedenk"! Ja, ik heb de lezers gevraagd te bedenken, te beschouwen! En nu vraagt Degene die wordt aangehaald als God: „ . . . bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft. Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de Here; voert uw bewijsgronden aan, zegt de Koning van Jakob. Laten zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige horen; geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. Doet althans iets, goed of kwaad, opdat wij elkander verbijsterd aanstaren . . . Zie, gij zijt niets en uw werk is nietig . . ." (Jes. 41:20-24).

Aldus daagt God de spotter uit en maakt hem belachelijk — en Hij toont dat het vermogen om te profeteren en het ten uitvoer te brengen een *bewijs* is van God.

Diegene die beweert dat Hij God is heeft, in de bijbelse

profetieën, 1900 tot 2500 jaar geleden voorzeggd, wat met iedere belangrijke stad en natie van die tijd gebeuren zou — en iedere profetie is uitgekomen!

Hoe belangrijk zijn de God-verwerpende wetenschapsmensen, vergeleken met de God die zij weigeren te erkennen?

„Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; zie, eilanden zijn als fijn stof . . . Alle volken zijn als niets voor Hem; zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken . . . ?” (Jes. 40:15-18.)

Laten wij nu dus beschouwen wat Degene die beweert God te zijn openbaart. En hoewel u de bijbel misschien al eens gelezen hebt, wees er toch op voorbereid verbaasd te zullen staan!

• **De mens — geëvolueerd of geschapen?**

In het allereerste hoofdstuk van de bijbel openbaart Degene die als onze Maker wordt aangehaald het overweldigende verschil tussen dierlijke en menselijke voortplanting.

Lees het. Interpreteer het niet — ik zal het ook niet doen! — Beschouw het eenvoudig zoals het is.

„Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard . . . vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard . . .” (Gen. 1:21-25).

Hier wordt, zonder interpretatie, gezegd dat God de vissen schiep naar hun bepaalde aard — vogels naar hun bepaalde vogelaard — vee naar hun vee-aard. Iedere soort kan onderlinge verschillen vertonen, maar plant zich voort overeenkomstig zijn eigen aard. God schiep de landdieren niet naar de vissoort. Evenmin de vis naar de eencellige amoebesoot. Maar vis volgens de vissoort. Vissen ontwikkelden zich niet volgens de amoebesoot, maar, zegt Genesis, ze zijn *geschapen* naar de vissoort — zoals het vee naar de aard van het vee.

Wat wordt er nu over de mens gezegd?

„En God zeide: Laat Ons mensen maken naar *ons* beeld,

als *onze* gelijkenis . . . En God *schiep* de mens naar zijn beeld . . ." (vers 26-27). Dit weerlegt de theorie dat de mens de hoogste diersoort is, ontwikkeld uit lagere zoogdieren. Er staat dat God de mens schiep, naar de aard van God.

Hoe God er ook mag uitzien, Hij maakte de mens naar Zichzelf — dezelfde vorm en gestalte. Als zijn gelijkenis — naar zijn aard!

Hier wordt dus gezegd dat God het vee naar de veesoort maakte, en Hij maakte de mens naar de God-soort! In zeker opzicht heeft bijna niemand in onze huidige, misleide wereld begrepen, dat deze openbaring bevestigt dat God bezig is zich naar zijn eigen soort voort te planten! En dat is nogal opzienbarend! Toch wordt het door de hele bijbel heen bevestigd, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.

Laten we het goed duidelijk maken.

Er wordt hier gezegd dat de mens naar de *gelijkenis* van God werd gevormd.

En *hoe* ziet God eruit? Vele door God geïnspireerde verzen openbaren hoe Hij eruitziet. Wij hoeven niet te raden, ons iets in te beelden, of goden naar ons eigen beeld te scheppen.

Er wordt bijvoorbeeld in tientallen verzen, zoals in Exodus 9 vers 3; Job 1 vers 11, enz. enz., onthuld dat God handen heeft. Er wordt gesproken over „zijn rechterhand”. Hij heeft vingers (Exodus 31:18). God schiep de mens met handen en vingers, maar dieren hebben hoeven, klauwen, vleugels of vinnen. Er wordt in de bijbel duidelijk verklaard dat God armen heeft, evenals benen, voeten, twee ogen, een neus, een mond, een stem, twee oren; kortom, God heeft de vorm en gestalte van een mens. God heeft een verstand dat creatief kan denken, ontwerpen, plannen maken, redeneren. En dit doet de mens ook, zij het onvolmaakt. Dieren hebben slechts een dierlijk brein met een automatisch werkend instinkt, maar ze zijn niet in staat tot denken; evenmin kunnen ze de wijsheid, het onderscheidingsvermogen, het gevoel voor morele verantwoordelijkheid of de zelfbeheersing van de menselijke of goddelijke geest opbrengen.

De mens werd dus geschapen en gevormd om er als God uit te zien — naar zijn gelijkenis.

Maar God is geest (Joh. 4:24). Hij is uit geest samengesteld, maar Hij vormde de mens uit stof: „En de Here God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel” (Gen. 2:7, *Statenuvert.*). De mens heeft geen ziel, de mens is een ziel, gemaakt van het stof van de grond, wat wil zeggen dat de ziel van stof gemaakt is en kan sterven (Ezech. 18:4, 20) ongeacht de leugens van Satan (Gen. 3:4) die een misleid „traditioneel christendom” van de heidense religies heeft overgenomen. Genesis 2:7 wordt ook in 1 Korinthe 15:45 aangehaald, gevolgd door: „Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke [door een opstanding]. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel [Christus] . . . en gelijk wij [sprekend over bekeerde christenen] het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij [door een opstanding] het beeld van de hemelse dragen” (vers 46-47). Het hele hoofdstuk heeft de opstanding als thema.

God wordt dus beschreven als zijnde uit geest samengesteld, ofschoon in de vorm en de gestalte zoals Hij vorm en gestalte gaf aan de mens, die uit *stof* is samengesteld, maar die later door een opstanding uit geest samengesteld kan worden, net zoals God.

Het is goed om dit nog eens te lezen. De *opstanding* is de enige *hoop* die de sterfelijke mens in het Nieuwe Testament wordt gegeven.

Wat hebben wij tot nu toe gezien? God, die uit geest is samengesteld, schiep de vissen, de vogels, de landdieren, alle naar hun eigen aard. Maar God schiep de mens naar de aard van God. Er is nog veel meer dat verklaard moet worden, maar één ding wordt tot dusver bevestigd:

De mens is geen dier!

Maar hoe ziet God eruit?

Het goddelijke gezin

Hebt u opgemerkt dat God zei: „Laat *Ons* . . .”?

Niet „Laat *Mij*”! „Laat *Ons* mensen maken, naar *ons* beeld, als *onze* gelijkenis . . .”

Waarom dat „*Ons*”? Waarom de meervoudsvorm?

Gods bedoeling met seks

Zonde is geen „pleziertje” waarover men berouw moet hebben alleen maar om een hardvochtige, strenge, „ouderwetse” God te behagen. Seksuele zonden *beroven* de mensheid juist van plezier, vreugde en echtelijke zegen. Gods wetten zijn in werking gesteld om ons geluk, vrede, veiligheid, overvloed en diepe, uitstralende *vreugden* te verschaffen. Gods wetten zijn de gave van zijn liefde voor ons. God wil graag dat wij genieten van de zegeningen die ze mogelijk maken, niet van de vervloekingen die onvermijdelijk zijn als wij ze overtreden.

De belangrijkste reden dat bijna niemand de juiste rol van seks en huwelijk begrijpt, wordt zelden verklaard.

Een grondig onderzoek van de bijbel openbaart dat de door God ingestelde menselijke relaties slechts typen zijn van een veel hogere soort relatie. Gods relatie met zijn menselijke schepping wordt duidelijk als een *gezinsrelatie* aangetoond. God wordt beschreven als onze hemelse *Vader* (Matth. 6:6). De Kerk is onze geestelijke moeder (Gal. 4:26). De Kerk gaat een *huwelijksrelatie* met Christus aan (Rom. 7:4; Lukas 5:34; Openb. 19:7-9). Ons wordt gezegd dat mannen het hoofd van hun vrouw moeten zijn op dezelfde manier als Christus aan het hoofd van de Kerk staat (Ef. 5:25). Momenteel is de Kerk de „verloofde” van Jezus Christus om bij zijn wederkomst aan Hem te worden voorgesteld als een „reine maagd” (2 Kor. 11:2).

Het menselijke huwelijk is een voorafbeelding van deze bovennatuurlijke *geestelijke* relatie met God en Christus! Is het dan een wonder dat God zo diep ingaat op hoe zo'n relatie opgebouwd wordt? Maar wat is dan het doel van *seks* in het huwelijk?

Echtelijke seks werd door God aan de mensheid gegeven met het oog op drie vreugdevolle doeleinden. Allereerst is seks in het huwelijk gegeven voor de voortplanting, een gezinsrelatie van goddelijk niveau. Ten tweede moest seks de uitdrukking zijn van de diepste echtelijke liefde en toewijding, van bezorgdheid voor de geliefde persoon. Ten derde wordt het gezin, de familie en de stabiliteit van een natie als geheel door de huwelijksband veilig gesteld.

God schiep ook sex-appeal. Deze wereld heeft dit begrip verdorven tot slechts het vlees, het lichaam of de vorm van het seksobject. Maar ware sex-appeal tussen een toegewijde echtgenoot en zijn vrouw zetelt in het gelaat, de geest, het hart, in de ontastbare „romance” tussen twee voor elkaar bestemde geliefden-voor-het-leven.

Seksueel bij elkaar passen is uiteindelijk een *geestelijke* relatie. Zeer terecht is weleens opgemerkt dat het *brein* het grootste geslachtsorgaan is. De aanpassing van seksuele technieken volgt gewoonlijk wanneer twee geesten elk erop gericht zijn de ander te behagen. Dit is de essentie van echtelijke liefde.

God heeft seks in mensen ontworpen om in het huwelijk liefde tot uitdrukking te brengen! De liefdevolle omarming, streling, het vurige liefdesgesprek van echtgenoten — waarin elk de ander vertelt dat hij of zij de meest dierbare, meest geliefde, meest gewaardeerde persoon op aarde is — *bindt* twee mensen in toenemende mate aan elkaar terwijl hun leven samen verdergaat.

Veel echtparen hebben dringend het advies nodig dat *alleen* beschikbaar is in de vorm van een unieke seksuele gids, de gezamenlijke inspanning van een dienaar van God en medische deskundigen. Indien het advies van dit boek wordt opgevolgd hoeft geen enkel huwelijk wegens „psychische wreedheid” in echtscheiding te eindigen.

De titel van dit Engelstalige, 236 pagina's tellende boek is *The Missing Dimension in Sex*. (De uitgevers moeten helaas weigeren dit boek aan ongehuwde minderjarigen te zenden. Ofschoon gehoopt wordt dat de ouders het grote belang zullen inzien dit boek in handen van hun eigen opgroeiende kinderen te geven, moet dit uitsluitend de verantwoordelijkheid van de ouders blijven.)

Geen enkel getrouwd paar kan dit boek missen. Geen enkel paar dat erover denkt te trouwen, of reeds ondertrouwd is, moet het lezen ervan uitstellen.

Als uw huwelijk niet is wat het zijn moet — of als u een paar kent met problemen — verzeker u dan, als u de Engelse taal machtig bent, van een exemplaar van dit uiterst belangrijke boek. Het zou uw huwelijk kunnen redden, zoals het dat reeds van duizenden anderen heeft gedaan. Kostenfactoren stellen ons niet in staat dit belangrijke boek in het Nederlands uit te geven. Maar als u bereid bent zo nu en dan een woordenboek te gebruiken, dan raden wij u aan dit boek gratis, zonder enige verplichting, aan te vragen.

Aansluitend hierop hebben wij het zeer overzichtelijk geschreven boekje in de Nederlandse taal *Is seks zonde?* In acht hoofdstukken worden de belangrijke aspecten behandeld van: De schrikwekkende feiten met betrekking tot seks; God die seks schiep; Seks in de geschiedenis; Seksuele wetten — vroeger en nu; Sodom — vroeger en nu; Is het celibaat christelijk? Seks en het gezin; en als laatste, Gods bedoeling met seks. Verder belangrijke raadgevingen aan gehuwden, ouders en tieners, die u in deze tijd niet zult willen missen.

Op uw verzoek zullen wij dit aantrekkelijke boekje eveneens gratis toezenden.

Laten we eens naar de allereerste woorden van de bijbel kijken: „In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1).

Dit zijn Nederlandse woorden. Maar God inspireerde Mozes om de oorspronkelijke tekst te schrijven. En Mozes schreef in het Hebreeuws. Het Nederlandse woord „God” is een vertaling van het Hebreeuwse „Elohim”. Mozes schreef dit Hebreeuwse woord „Elohim”. En „Elohim” is een z.g. collectief, een zelfstandig naamwoord dat aangeeft dat hetgeen waarnaar verwezen wordt uit meer dan één eenheid bestaat, zoals de woorden „familie” of „kerk”.

Ik ben van de familie Armstrong. Wij hebben vier kinderen gehad. Ik ben een „Armstrong”. Mijn vrouw was ook een „Armstrong” vanaf het moment dat zij met mij was getrouwd. Onze zoon Richard David was „Armstrong”. Hij was mijn zoon. Ik ben een „Armstrong” en hij was een „Armstrong”. Hij was een andere persoon — maar hij was ook een deel van de ene Armstrong-familie.

Wij waren één gezin — maar wij waren zes personen!

Het menselijk lichaam is één lichaam, maar het heeft vele leden: twee armen, twee benen, tien vingers, tien tenen, twee ogen, twee oren, een neus. God vergelijkt de ene Kerk met het menselijk lichaam: „Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt . . .” (de Gemeente of Kerk). (1 Kor. 12:12-13.)

Elohim is niet twee goden, of drie goden, of vele goden — *Elohim* is één God, maar samengesteld uit meer dan één goddelijke Persoon.

En *Elohim* is een goddelijk gezin!

Waarschijnlijk hebt u altijd aan God als aan één enkele Persoon gedacht.

De ene God — *Elohim* — het ene goddelijke gezin — heeft een Hoofd. Dat is Degene die wij de Vader noemen. Zijn naam is *God*. Jezus noemde hem „Vader”. Hij is Degene aan wie de meesten van ons gedacht hebben als de Persoon die God is. Jezus was zijn Zoon. En Jezus is, door een opstanding

van de doden, zijn goddelijke Zoon (Rom. 1:4), en Jezus is ook *God* (Joh. 1:1; Hebr. 1:8).

Zie hoe duidelijk dit is geopenbaard.

Jezus als Gods Zoon geboren

Paulus schrijft van het evangelie van God: „Aangaande zijn Zoon, gesproken uit het geslacht van David naar het vlees” (Rom. 1:3). Dat wil zeggen, menselijk, „naar het vlees”, als mens, was Jezus een Zoon van David. Lees nu verder in vers 4: „Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht . . .”

Bestudeer dat eens nader. Jezus was uit een menselijke moeder geboren — mens gemaakt, net zoals u en ik. Zelfs hoewel Hij uit God was verwekt — niet uit een menselijke vader — was Hij toch een mens die kon sterven. Juist dit feit dat Hij door God gegeneerd werd — door God verwekt en door een menselijke vrouw ontvangen — bewijst dat mensen naar de aard van God zijn, niet naar de aard van een of ander dier. Als mens was Jezus, door zijn moeder, de maagd Maria, een afstammeling van David.

Maar nadat Hij eenmaal als mens geboren was, stierf Jezus. Vervolgens werd Hij, door een opstanding, voor een tweede keer geboren. En *deze* keer werd Hij „verklaard Gods Zoon te zijn in kracht . . .” Deze keer „naar de geest der heiligheid”. Maar lees het zonder deze beschrijvende woorden: Hij was „door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn . . .”

Hier wordt gezegd dat Hij een tweede keer geboren werd — en dat deze tweede geboorte geschiedde *door een opstanding*.

En dit nu is wat de bijbel bedoelt met behoud — behouden worden — met betrekking tot de menselijke familie in het algemeen. Want ook wij kunnen — door een opstanding — wedergeboren worden.

Jezus werd, door de opstanding, geboren als de goddelijke Zoon van *God*, bekleed met goddelijke macht. Hij die als mens geboren was — die gestorven was — werd door een opstanding opnieuw geboren in het eigenlijke heilige gezin van God. Hij is één met God. Hij *is* God, net zoals God, de Vader, God is.

Ja, en mijn zoon was een „Armstrong” net zoals ik, zijn menselijke vader, een Armstrong ben; Richard David die uit mij werd verwekt, werd als mens geboren. God is goddelijk; Jezus, die uit Hem was verwekt, werd door een opstanding geboren als God.

Zie het eerste hoofdstuk van Hebreeën: „Maar van de Zoon [Jezus] [zegt God de Vader]: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid . . .” (vers 8).

Jezus is God — „door zijn opstanding uit de doden” (Rom. 1:4).

En *Elohim* zei: „Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis . . .” (Gen. 1:26), zodat ook wij mensen, net zoals Jezus — indien wij door God verwekt zijn — in het goddelijke gezin van *Elohim* geboren kunnen worden!

Jezus is wedergeboren!

Jezus werd eens — als mens — uit de maagd Maria geboren. Hij werd — in die tijd — geboren als een menselijk wezen, een sterfelijke afstammeling van David. Hij werd *verwekt* (niet geboren) door God, op een manier zoals geen enkel menselijk wezen ooit is verwekt. Wat betreft zijn verwekking voor zijn *fysieke* geboorte is Jezus de enige mens die ooit zo is verwekt — hij is Gods enige verwekte Zoon.

Maar bovendien was Jezus goddelijk verwekt door Gods heilige Geest, vanaf het moment van zijn fysieke geboorte zelfs, teneinde *wedergeboren* te worden — nu evenwel werd Hij door de opstanding der doden tot de *goddelijke* Zoon van God (Rom. 1:4).

Hierdoor was Hij, als God zelf, sedert zijn opstanding de eerste van *vele broederen* die zo werd geboren! „ . . . opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen” (Rom. 8:29). Dit „eerstgeborene” zijn kan geen betrekking hebben op zijn geboorte als mens in Bethlehem.

Dit houdt niet in dat Jezus een zondaar was die van zonde behouden moest worden. Want Jezus heeft, hoewel Hij in alle opzichten evenals wij werd verzocht, niet één keer gezondigd. Hij stierf niet om de straf van zijn zonden te betalen — aangezien die er niet waren. In plaats daarvan nam Hij juist *onze* zonden op zich. Hij stierf om in onze plaats *onze* straf te ondergaan!

Het is dan ook juist als wij zeggen dat Jezus is wedergeboren. Als „eerstgeborene”, niet als mens, maar als God „door de opstanding”.

Met behulp van Romeinen 1:1-4 heb ik aangetoond dat Jezus na zijn geboorte als mens uit de maagd Maria inderdaad, door een opstanding uit de doden, wedergeboren is, geboren uit God. Dit houdt echter helemaal niet in dat Hij behoud van zonde nodig had, zoals wij. Integendeel, zijn opstanding maakte het juist mogelijk dat wij uiteindelijk behouden worden — dat wij wedergeboren worden — uit God, zoals Jezus — door een opstanding (Rom. 5:10).

Nu wordt het zeer duidelijk waarom God de mens naar de aard van God maakte — en niet naar de aard van een of ander dier. Wij zijn slechts in zoverre aan dieren gelijk als wij zijn samengesteld uit materie, met het tijdelijke bestaan door het ademen van lucht, de bloedsomloop, en de noodzakelijkheid van eten en drinken.

Eens werden wij met dit tijdelijke fysieke bestaan geboren. Wij hebben het glorieus potentieel om opnieuw geboren te worden, evenals Jezus door een opstanding voor de tweede keer werd geboren. En wij zullen dan evenals Jezus samengesteld zijn uit geest. Wij zullen geen tijdelijk fysiek bestaan meer hebben. Wij zullen inherent leven hebben — eeuwig leven!

Het doel van het menselijk leven is uit God geboren te worden — het Koninkrijk van God — het heilige gezin van God binnen te gaan!

Wat is het Koninkrijk van God?

Laten we de oorsprong, de betekenis en het doel van het huwelijk goed begrijpen.

Jezus werd eens, als mens, uit de maagd Maria geboren. Hij werd geboren als mens, uit een menselijke moeder. Hij was mens, opdat Hij — voor ons — zou kunnen sterven (Hebr. 2:9). Hij stierf wegens onze overtredingen. Maar Hij werd door een opstanding uit de doden opnieuw geboren in Gods gezin, als een Zoon van God bekleed met kracht (Rom. 1:4).

Maar wij dan — wij die mens zijn?

Jezus leerde dat ook wij in Gods gezin, dat is het Koninkrijk van God, geboren kunnen worden.

Gods gezin is ook het *Koninkrijk Gods*.

Laten we dat eens duidelijk maken:

Een van de koninkrijken, of rijken, van vandaag is de Turkse natie. De Turken zijn de afstammelingen van Ezau. Zij zijn de *familie* van Ezau, de tweelingbroer van Jakob, die tot een natie — een rijk — is uitgegroeid.

Elohim is het goddelijke gezin. Maar „In den beginne *schiep Elohim . . .*” (Gen. 1:1). Gods gezin is het scheppende gezin. En God regeert over zijn schepping. Gods troon, in de hemel (Openb. 3:21; Jes. 66:1), is de zetel van de regering van het heelal.

Gods gezin is dus de familie die het heelal regeert — een gezin dat regeert — dat heerschappij voert — dat daarom een *regering* is — en daarom ook een Koninkrijk is — en wel het hoogste Koninkrijk.

Toen Jezus de kennis betreffende dit Koninkrijk van God kwam brengen, sprak Hij over het gezin van God, en hoe *wij* mensen, door Hem, daar in geboren kunnen worden!

Jezus leerde: „ . . . tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien” (Joh. 3:3). God is dat Koninkrijk. God is uit geest samengesteld (Joh. 4:24). Mensen kunnen geest niet zien. Wij kunnen God niet zien. Daar God het Koninkrijk van God is, kunnen menselijke ogen dat Koninkrijk niet zien. (Voor een nadere uiteenzetting hiervan, kunt u ons schrijven om ons gratis boekje *Wat bedoelt u precies — het Koninkrijk Gods?*)

Verwekt — daarna geboren

Maar zie verder: „ . . . tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan” (Joh. 3:5). Jezus zegt hier dat — wanneer wij een tweede keer worden geboren — uit God — wij daadwerkelijk Gods Koninkrijk binnengaan. Het is iets waarin wij — door een tweede *geboorte* — kunnen binnengaan door er in geboren te worden!

Vervolgens verklaart Jezus, in vers 6-8, dat toen wij geboren werden, wij uit vlees werden geboren — uit materie — en daarom *zijn* wij nu stoffelijk vlees. Maar als wij *opnieuw* geboren worden, deze keer uit de Geest — welke Geest God is — dan zullen wij geest *zijn* — precies zoals God geest is; dan bestaan wij niet langer uit vlees en bloed.

Maar alvorens wij als mens werden geboren, werden wij eerst door onze menselijke vader verwekt. Wij werden verwekt voordat wij geboren werden. Eens werden wij geboren. Wij kunnen evenwel nog eens geboren worden. Maar wij moeten dan wel eerst door de Geest — God — *verwekt* worden, voordat wij uit God *geboren* kunnen worden.

Het is heel eenvoudig. Het staat zeer duidelijk in de bijbel. Werkelijk verbazingwekkend is het dat bijna niemand het begrijpt.

Op de jaarlijkse Pinksterdag (in het Oude Testament het Feest der Eerstelingen en ook Feest der Weken genoemd) nadat Jezus was opgestaan en opgevaren naar Gods troon in de hemel, leerde Petrus: „Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (Hand. 2:38).

De heilige Geest van God — Gods eigen Geest, die van de Persoon van de Vader zelf uitgaat — komt dan in het verstand om in de individuele mens te wonen. Deze heeft dan *het leven van de Vader ontvangen* — hij is dan door de Vader *verwekt*.

Wat gebeurt er daarna?

„En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt [toen Jezus in het gezin van God werd wedergeboren], in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, *ook uw sterfelijke lichamen levend maken* [onsterfelijk maken] door zijn Geest, die in u woont” (Rom. 8:11).

Als u aldus door God — door de Vader van het gezin van God — verwekt bent en zijn Geest woont in u, dan zult ook u ten tijde van de opstanding wedergeboren worden — geboren uit God, in Gods gezin, net zoals Jezus. U zult niet langer mens zijn, niet meer zijn samengesteld uit materie, uit menselijk vlees. U zult dan geest zijn, net zoals God geest is.

Nu reeds zonen van God

Als u eenmaal bent verwekt, de gave van Gods Geest ontvangen hebt, dan bent u, hoewel nog steeds mens, nu reeds een kind van God. „Want allen, die door de Geest Gods *geleid* worden, zijn zonen Gods” (Rom. 8:14). „Want . . . gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen:

Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus . . ." (Rom. 8:15-17).

Nogmaals: „Geliefden, *nu* zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen" — d.w.z. wat wij, in de opstanding, *zullen* zijn is nog niet openbaar, nog niet zichtbaar — „maar wij weten, dat . . . wij Hem gelijk zullen wezen" — zoals Jezus nu is (1 Joh. 3:2). Nu is Hij Geest — God zelf!

Zie nu wat God door Paulus openbaart.

Hij zegt dat het Koninkrijk van God iets is dat wij kunnen *beërven*. Maar niet terwijl wij nog in dit leven zijn, terwijl wij nog mensen van vlees en bloed zijn. Zoals eerder is uiteengezet zijn wij nu alleen nog maar erfgenamen. Indien wij van Christus zijn! „Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven . . ." (1 Kor. 15:50). Jezus zei dat wij het Koninkrijk van God niet kunnen *zien* (Joh. 3:3) noch er binnengaan (vers 5) voordat wij zijn wedergeboren. Wij worden dus niet wedergeboren, terwijl wij nog steeds mens zijn!

Lees dat nog eens!

God inspireerde Paulus om te zeggen dat, terwijl wij nog „vlees en bloed" — mens — zijn, wij het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. Jezus zei dat wij nu „uit het vlees geboren" zijn en daarom *zijn* wij nu *vlees*. Maar wanneer wij wedergeboren zijn — geboren uit de Geest (God) — zullen wij geest zijn; wij zullen dan niet langer vlees zijn!

Dit betekent duidelijk dat niemand vooralsnog „wedergeboren" is terwijl hij nog mens is. Wij zijn nu erfgenamen, *verwekte* kinderen van God. Maar wij kunnen wedergeboren worden, wanneer wij het Koninkrijk beërven en het binnengaan. Niemand is dus wedergeboren terwijl hij nog mens is.

Nee, maar mensen van vlees en bloed kunnen wel door God *verwekt* worden — nog niet geestelijk *geboren*, maar verwekt als Gods kinderen — en aldus worden wij dan nu reeds zijn erfgenamen (Gal. 3:29; Rom. 8:14-17). Nu zijn wij dus nog slechts erfgenamen, maar wij zullen *erven* wanneer wij uit de Geest *geboren* worden, wanneer wij geestelijke wezens zijn geworden, en wij Gods gezin binnengaan.

Lees nu verder in 1 Korinthe 15 vers 51-54. Het is door

een *opstanding*, een ogenblikkelijke *verandering* van sterfelijk in onsterfelijk; van stoffelijk vlees in geest; van menselijk in goddelijk, dat wij het Koninkrijk van God kunnen beërven, in dat ontzagwekkende goddelijke gezin geboren kunnen worden, er binnen kunnen gaan!

Dan zal zelfs ons vernederd lichaam uit geest gemaakt worden zoals het verheerlijkte lichaam van Jezus (Filipp. 3:21).

Let echter goed op het volgende onderscheid:

Jezus werd nog voor zijn geboorte uit de maagd Maria door God verwekt, terwijl alle andere mensen slechts door een *menselijke* vader zijn verwekt. Bovendien was Jezus vanaf het ogenblik van de conceptie, en vanaf zijn geboorte als mens, geestelijk als Gods Zoon verwekt — dat zijn wij niet!

Jezus heeft nooit gezondigd, en Hij had ook geen verzoening nodig. Wij hebben wel gezondigd, en dus wel verzoening nodig. Maar door Hem kunnen wij ons bekeren, vergeving ontvangen, door Christus' dood met God verzoend worden, en door zijn *leven* (Rom. 5:10) (door zijn opstanding) Gods heilige Geest ontvangen, die ons dan als Gods kinderen, als zijn erfgenamen, verwekt, om later uit Hem geboren te worden, het Koninkrijk te beërven en het heilige gezin van God binnen te gaan. Wanneer wij zijn heilige Geest ontvangen, zijn wij als Gods kinderen verwekt. Wij noemen Hem dan Vader. (Voor een nadere uiteenzetting van dit zeer belangrijke onderwerp, kunt u ons schrijven om ons gratis boekje *Wat bedoelt u precies met wedergeboren?*)

De oorsprong van het huwelijk

Wat een wonderlijk mysterie — wat een wonderlijke waarheid!

Waarom zou de wereld, zelfs haar godsdiensten en haar z.g. christelijke kerken, hiervoor verblind zijn? De bijbel is er vol van! Het is de boodschap van Jezus, van Petrus, van Paulus!

Wat heeft dit nu allemaal te maken met de huwelijksinstelling?

Het heeft er alles mee te maken! Het vormt de werkelijke reden voor de huwelijksinstelling.

Indien het niet voor het feit zelf was dat wij naar Gods gelijkenis werden geschapen, met het doel om uit God geboren

te worden, in Gods eigen gezin geboren te worden, dan zou de huwelijksinstelling, die ons de ervaring van het gezinsleven geeft, nooit zijn ingesteld. Als wij alleen maar een door evolutie ontwikkelde diersoort zouden zijn dan zou het huwelijk nooit hebben bestaan.

De mensen hebben nooit zelf de huwelijksrelatie met het gezin en het gezinsleven uitgedacht, verzonnen of ingesteld. Het huwelijk werd door God, niet door de mens, ingesteld. Het wordt door de wetten van God geregeld — en in Gods ogen heeft de mens er geen enkele rechtsbevoegdheid over.

God is een *gezin!*

Hij schonk alleen aan de mens zijn soort leven: het gezin en gezinsleven.

God is een regerend en heerschappijvoerend gezin — en daarom is God een *Koninkrijk*.

Jezus was de Zoon van God. Hij noemde de allerhoogste Persoon die het Hoofd van het gezin is „Vader”. Het woord „Vader” duidt erop dat er sprake is van een gezin; de Vader is er het hoofd van. Een vader-en-zoon verhouding is een familieverhouding.

Wanneer wij sterfelijke mensen, die nu uit vlees en bloed zijn samengesteld, de heilige Geest van God ontvangen, is Gods leven zelf in ons geplant — en daarom noemen wij Hem „Vader”. Wij worden zijn verwekte kinderen. Dit duidt op een familieverhouding! Wij die menselijk vlees en bloed zijn, hebben dan het goddelijke „zaad” van Gods eigen leven in ons geplant gekregen. Deze heilige Geest *in* ons *verandert* ons.

Hoe belachelijk en zinloos is het als mensen die voorwenden christen te zijn eerst beweren dat zij „kinderen van God” zijn, elkaar „broeders in de Here” en God „Vader” noemen, en dan toch ontkennen dat God een gezin is, en dat wij daadwerkelijk in zijn goddelijke gezin geboren kunnen worden — geest kunnen worden zoals Hij, goddelijk kunnen worden zoals Hij goddelijk is!

Hoe dwaas om God „Vader” te noemen, te beweren dat wij zijn kinderen zijn, te zeggen dat wij reeds „wedergeboren” zijn, en dan te geloven dat wij altijd een of ander totaal verschillende geslachtelijke soort zullen blijven — een of andere veel lagere soort wezens, ver onder de Vader of Christus!

En hoe *blind* om deze duidelijke en eenvoudige bijbelleer te loochenen en met de misleide „christelijke” menigte de valse leerstellingen van de valse profeten te volgen. Wanneer de blinden de blinden leiden, vallen zij allen in de afgrond van onwetendheid, bijgeloof en bedrog!

Maar zie nu verder.

Wie is lid van de Kerk?

Wie wordt nu eigenlijk door God als lid van zijn Kerk erkend?

Alleen zij zijn erfgenamen van God die van Christus zijn (Gal. 3:29). Iemand die van geboorte heiden is, kan, door Christus, geestelijk een van Abrahams kinderen en een erfgenaam worden. Maar wie zijn van Christus?

„Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom. 8:9). Met andere woorden, *alleen* diegenen die Gods Geest in zich hebben, zijn in het Lichaam van Christus, de ware Kerk.

Nogmaals: „Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt [ondergedompeld, geplaatst] . . .” (1 Kor. 12:13). Over welk „lichaam” wordt hier gesproken? „Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen . . .” (vers 27-28). Wij worden in de Kerk van God *geplaatst* door de heilige Geest die in ons komt. De ware Kerk is dat gezamenlijke Lichaam van leden waarvan in ieder Gods heilige Geest woont.

Met andere woorden de ware Kerk is samengesteld uit diegenen die als kinderen van God — erfgenamen van God door Christus — verwekt zijn. Zij zijn de Kerk binnengegaan, maar nog niet het eigenlijke goddelijke gezin of Koninkrijk van God. De Kerk van God zal bij Christus' komst het Koninkrijk van God worden.

Het huwelijk met Christus

En er zal dan nog iets anders gebeuren.

De Kerk wordt in het Nieuwe Testament de bruid van Christus genoemd.

Let op de volgende vergelijking: „Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente . . . [om] zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel . . .” (Ef. 5:23, 27). Dit openbaart duidelijk dat de man-vrouw relatie dezelfde is als van Christus en de Kerk.

Wanneer zal Christus de Kerk voor zich plaatsen? Jezus is reeds door de opstanding als de goddelijke Zoon van God geboren. Hij is God zelf, die het hele heelal door het woord van zijn kracht draagt en onderhoudt (Hebr. 1:1-4). Hij is verheerlijkt! Hij is de eerstgeborene van vele broederen (Rom. 8:29). Wij die uit God verwekt zijn, die nu erfgenamen van God zijn, zullen met Hem *verheerlijkt* worden (Rom. 8:17) — ons vernederd lichaam van sterfelijke, vleselijke materie zal veranderd worden, gelijk worden aan zijn verheerlijkt lichaam (Filipp. 3:21).

Hij zal de Kerk als een verheerlijkte Kerk voor zich stellen, wanneer zij veranderd is van materie in geest, van menselijk in goddelijk.

En wanneer zal dat gebeuren? Bij zijn komst als Koning der koningen en Heer der heren, om de regering van God weer in te stellen over alle naties (Openb. 19:11-16). Gods gezin — het Koninkrijk van God — zal alle naties regeren en er heerschappij over voeren.

Dat zal gebeuren in de tijd die in de profetie van Openbaring als „de laatste bazuin” wordt beschreven. „En de zevende engel blies de bazuin, en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden” (Openb. 11:15).

„En ik hoorde als een stem . . . zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen” (Openb. 19:6-8). De Gemeente — de rechtvaardige heiligen — die aan Hem wordt voorgesteld, wordt hier beschreven als een

Was Jezus getrouwd?

In tegenstelling tot de beweringen van bepaalde boeken en artikelen was Christus niet getrouwd toen Hij als mens op deze aarde wandelde. Niemand kan ook maar een enkele passage in het Nieuwe Testament aanwijzen waaruit zou blijken dat Jezus Christus een fysieke vrouw had. Indien Christus ooit was getrouwd, terwijl Hij in het vlees was, waarom wordt er dan in het gehele Nieuwe Testament met geen woord over gerept?

Let erop dat de vrouw van Petrus wordt genoemd. Evenals de vrouwen van andere apostelen en zelfs van Christus' eigen (half)broers (1 Kor. 9:5). Toen Hij aan het kruis hing, ging Christus' bezorgdheid uit naar zijn *moeder*, niet naar een echtgenote (Joh. 19:25-27). Als Jezus ooit een fysieke vrouw had, zou het woord van God zo'n belangrijke persoon dan over het hoofd hebben gezien? Absoluut niet!

Maar *waarom* trouwde Jezus dan niet? Er is daarvoor een zeer belangrijke reden: Hij was niet vrij om te trouwen. Christus was reeds getrouwd voordat Hij naar de aarde kwam.

Christus was de God van het Oude

Testament. (Schrijf om ons gratis Engelstalige artikel *Is Jesus God?*) In Exodus 19 en 24 sloot Degene die Jezus werd op de berg Sinaï een verbond met het oude Israël. Dit verbond was een *huwelijksvereenkomst*. Zie Ezechiël 16 waar Gods huwelijk met Israël wordt beschreven. Vers 8 luidt: „ . . . Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werdt gij de mijne.” Maar Israël werd een „ . . . overspelige vrouw, die vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is!” (vers 32.) Zie ook Jeremia 3:14: „Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt de Here, want Ik heb u *getrouwd*. . .” (*Statenvert.*).

Zijn huwelijksverbond met haar (Israël) was bindend tot de dood van een der partners. Beide partijen waren niet vrij om een ander te trouwen zoals de apostel Paulus duidelijk maakt in 1 Korinthe 7:11. Om die reden was Christus niet vrij om welk menselijk wezen dan ook te trouwen terwijl Hij op deze aarde was.

Maar Christus' dood aan het kruis bevrijdde Hem van dat huwelijk (Rom. 7:1-4). Nu was Hij vrij om te hertrouwen, hetgeen Hij spoedig zal doen. Alleen zal Hij deze keer een zondeloos, *geestelijk* „Israël” trouwen. Dit is zijn nieuwtestamentische Kerk die zal kwalificeren om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Lees Openbaring 19:7:

„Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de *bruiloft* des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt.”

Maar zelfs indien Christus gedurende zijn fysieke leven vrij was geweest, waren er verscheidene redenen om toch niet te trouwen:

1) Het zou moeilijk geweest zijn om een goede echtgenoot en vader geweest te zijn tijdens zijn 3½ jarige ambt. Hij was voortdurend op reis om het evangelie te verkondigen.

2) Hij wist dat zijn leven vroegtijdig zou worden afgebroken. Hij zou niet zo onverstandig zijn geweest om een weduwe met wezen achter te laten, zodat zij bij gevolg allerlei moeilijkheden moesten ondergaan.

3) Hij wist dat het menselijk is om naar fysieke menselijke wezens op te zien in plaats van naar de Schepper God. Zijn weduwe en eventuele nakomelingen zouden bovenmatig vereerd en zelfs aanbeden worden.

4) De bijbel bepleit geen celibaat (Gen. 2:24; Hebr. 13:4). Maar ongehuwd was Christus in staat op die speciale manier te dienen die zijn unieke opdracht op aarde vereiste. Christus maakte echter duidelijk dat de meeste mensen behoren te trouwen (Matth. 19:1-12). □

glorierijke, heerlijke (of verheerlijkte) Gemeente die zonder vlek of rimpel is.

Maar lees verder in dezelfde passage: „En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams” (vers 9).

Het „Lam” is natuurlijk Jezus Christus (Joh. 1:29, 36; Openb. 5:6).

Zal Christus opnieuw huwen?

Er was een zinnebeeldig huwelijk tussen Christus en de oude Vergadering van Israël. Het Oude Verbond was een huwelijksverbond (Jer. 3:14). Wegens haar veelvuldig overspel had Christus zich van Israël gescheiden (Jer. 3:8). Dit was in overeenstemming met de wetten die God aan Israël had gegeven (Deut. 24:1). Maar het huwelijk is, in het bijzonder volgens het Nieuwe Testament, bedoeld voor het gehele leven. Alleen de dood van een der partners ontbindt het. Israël was natuurlijk de oudtestamentische *Gemeente* (Hand. 7:38), die de „Vergadering des Volks” werd genoemd. De woorden vergadering, gemeente en kerk zijn synoniemen. Israëls Echtgenoot die in het vlees kwam, Christus, stierf. Dat beëindigde het huwelijk van het Oude Testament.

Het ware Israël van het Nieuwe Testament bestaat echter niet uit onbekeerde Israëlieten van geboorte, maar uit mensen die door de genade van de heilige Geest bekeerd zijn, zoals wordt uitgelegd in Efeze 2:11-22 en Romeinen 11.

Laat mij dit punt zeer duidelijk maken.

De apostel Paulus zei tot de christenen van Galatië, die van geboorte heidenen waren: „Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij [christenen van heidense afkomst] zaad van Abraham [Israël], en naar de belofte *erfgenamen*” (Gal. 3:29). Het is al eerder duidelijk gemaakt (Rom. 8:9) dat alleen diegenen in wie de heilige Geest van God woont van Christus zijn. Zij zijn Israëlieten door *genade*, niet door *afkomst*.

Geestelijk Israël

Aan de Efeziërs die van heidense afkomst waren, schreef Paulus: „Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart

naar het vlees . . . te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls . . . Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf [ver van de natie Israël af] waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus . . . Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods [gezinsrelatie] . . ." (Ef. 2:11-13, 19).

Romeinen 11 toont duidelijk dat geestelijk „Israël” tegenwoordig de Kerk betekent — ongeacht of men van geboorte heiden dan wel Israëliet is. Onbekeerde Israëlieten van afkomst zijn door de zonde afgesneden.

De dood van Christus beëindigde het „huwelijk” van het Oude Testament. Maar Jezus Christus werd wedergeboren, door de opstanding, goddelijk geboren als God zelf, de eerste die uit *vele broederen* zo geboren werd! En wanneer zij — deze „broederen”, deze christenen die nu in geestelijke zin het ware Israël van het Nieuwe Testament vormen — die volmaakt geworden zijn (Ef. 4:12-13), ten tijde van Christus’ wederkomst in heerlijkheid en goddelijke kracht worden opgewekt — en aldus ook uit God worden geboren, en zonder vlek of rimpel aan Hem voorgesteld worden, zullen zij met Hem trouwen!

Het binnengaan van het Koninkrijk van God

Wat zal dan onze status zijn?

De veranderde, bekeerde Kerk van God zal dan het Koninkrijk van God worden. Dat wil zeggen, zij zal het Koninkrijk binnengaan, erin geboren worden.

De Vader is het Hoofd. Christus is zijn Zoon. De Kerk zal dan geestelijk en onsterfelijk worden om Christus’ vrouw te worden — en eveneens om kinderen van God in het goddelijke gezin te worden. Het is een gezinsverhouding!

Zie nu eens verder!

Jezus gaf een nader beeld van dit huwelijk in de gelijkenis van Mattheus 25: „Dan zal het Koninkrijk der hemelen [Markus, Lukas en Johannes gebruiken de uitdrukking ’Koninkrijk Gods’. Het is niet een koninkrijk *in* God, of *in* de hemel, net zo min als een bank die de „Batenburg Bank” heet, een bank in de heer Batenburg is. Het woord „der” (van de) geeft eigendom aan. God bezit en

regeert het Koninkrijk. Het is een koninkrijk dat vanuit de hemel wordt geregeerd.] vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet . . . En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!" Dit beeldt de komst van Christus af, en zijn Kerk die opstaat om Hem in de lucht te ontmoeten. „ . . . en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten [voor de anderen]" (vers 1, 6, 10).

Van het huwelijk van de Kerk met de verheerlijkte Christus wordt ook melding gemaakt in Mattheus 22 vers 2, waar de Vader (God) wordt voorgesteld als een Koning die een bruiloft voor zijn zoon bereidt.

Er zullen kinderen worden geboren

Wat zal er daarna gebeuren?

Waarom dient dit goddelijke huwelijk, dit huwelijk binnen het gezin of Koninkrijk van God?

Ten eerste geeft dit ons extra positief bewijs dat het Koninkrijk van God een gezin is: met een Vader, een Zoon, en zijn vrouw! Degenen die nu in de ware Kerk van God zijn, verwekt als erfgenamen, zijn nu reeds, nog ongebornen, kinderen van God, die Hem Vader noemen. Maar bij dat huwelijk zullen deze verwekte kinderen van God uit God geboren worden, nog steeds zijn kinderen zijn net zoals Christus nog steeds zijn Zoon is; dan zullen zij goddelijk zijn, maar dan zullen zij ook (gezamenlijk) de vrouw van Christus zijn.

Maar waarom? Wat gebeurt er dan?

Dan zullen er veel kinderen uit dat goddelijke huwelijk uit geest worden geboren — het goddelijke gezin, dat het Koninkrijk van God is, zal er sterk door worden uitgebreid.

Hoe?

Gedurende de eerste duizend jaar van dat huwelijk zal God zich, door Christus en zijn goddelijke vrouw, erop toeleggen de wereld te redden.

Weinigen begrijpen deze wonderbaarlijke waarheid. Nu is het niet de tijd dat God eropuit is de hele wereld werkelijk te behouden, zoals het „christendom”, misleid door de god

van deze wereld, Satan, heeft aangenomen. Satan is in deze tijd zeer actief. Christus tracht echter niet met Satan te wedijveren, zoals bijna alle mensen die voorwenden christen te zijn denken.

Om dit volledig duidelijk te maken vergt een apart boekje. Ik zal het in het kort samenvatten.

Niet de enige tijd van behoud

God heeft een periode van 7000 jaar voor zijn meesterplan vastgesteld teneinde hier op aarde zijn doel uit te werken. De eerste 6000 jaar houdt God zich in hoofdzaak afzijdig, behalve een zekere goddelijke interventie op beperkte schaal. Zo riep God zijn profeten en richtte Hij zijn Kerk op om als zijn instrument een bepaalde opdracht in de wereld te vervullen.

Toch is God in hoofdzaak niet in de aangelegenheden van deze wereld of in individuele levens tussenbeide gekomen. Deze wereld is de wereld van Satan — en God heeft dit toegestaan.

God heeft de mensen zo geschapen dat zij moreel vrij kunnen handelen. Hij stelde zijn onverbiddelijke wet in werking die, indien eraan gehoorzaamd wordt, vrede, zegeningen en overvloed brengt; maar die, wanneer er niet aan gehoorzaamd wordt, vervloekingen tot gevolg heeft. God verplicht de mensen te kiezen. Iedereen moet zijn eigen keuze doen — hetzij positief, hetzij door veronachtzaming. God heeft zijn waarheid beschikbaar gesteld! Maar Hij heeft haar de mensen niet opgedrongen.

Jezus kwam en Hij werd aan de uiterste beproeving onderworpen, door Satan verzocht. Hij overwon Satan. Door God onder de zwaarste beproeving te gehoorzamen, verwierf Hij de bevoegdheid Satan als heerser over de aarde te vervangen. Maar Jezus nam toen echter die regering niet meteen over. Hij werd toen nog niet in het ambt bevestigd. God heeft Satan toegestaan zijn goddeloze werk om deze wereld te misleiden te blijven uitoefenen.

De kerken die Christus belijden (maar Hem niet gehoorzamen), hebben verondersteld dat God al meer dan 1900 jaar in een krankzinnige wedijver met Satan is gewikkeld. Zij denken dat God op wanhopige wijze heeft

getracht om „iedereen te behouden”. En Satan zou op vernietigende wijze en met alle listigheid God hebben weerstaan en getracht hebben „iedereen verloren te laten gaan”. En zij geloven dat het nu de enige „dag des heils” is. Als dit waar was, dan zou Satan bewijzen dat hij veel machtiger is dan God. Satan zou hebben gezorgd dat de overweldigende meerderheid geen „behoud” ontvangt. Dit toont Satan als overwinnaar van God.

Maar Gods kracht is oppermachtig — en zijn doel staat vast.

Dit is niet de enige „dag des heils”. De uitdrukking in 2 Korinthe 6:2, een aanhaling van Jesaja 49:8, zou moeten luiden „een” dag des heils.

Jezus zei duidelijk: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage [bij de opstanding]” (Joh. 6:44).

En nog eens: „... Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij” (Joh. 6:65). (Onze gratis overdruk „Is dit de enige dag des heils?” legt dit bijbelse principe in alle bijzonderheden uit.)

Maar wanneer Christus naar deze aarde terugkeert, komt Hij in de oppermachtige en ontzagwekkende kracht en heerlijkheid van de Almachtige God! Hij komt in heerlijkheid en pracht! Hij komt als Koning der koningen — om iedere regering van de mens op aarde neer te werpen, en om een wereldregering op te richten: de regering van God.

Christus komt om te behouden

Hij komt wanneer Hij reeds is gekroond — vele kronen zijn Hem dan reeds geschonken. Hij ging naar de hemel opdat Hem de heerschappij over de gehele aarde door de Vader — de Heerser van het heelal — geschonken zou worden.

Een van de eerste dingen die Hij zal doen is Satan afzetten (Openb. 20:1-3). Er zal geen mededinging zijn! Satan zal er niet zijn om naar de macht mede te dingen. De mensheid zal in de haar toegekende 6000 jaar de kans hebben gehad om de les van rebellie tegen de wetten en regering van God te leren. De mens heeft die les in

menselijke angst en lijden en in bloed geschreven. Maar tot op de dag van vandaag weigert de mens die les te leren en er acht op te slaan.

Maar zonder de aanwezigheid van Satan, wanneer de verheerlijkte Christus regeert, zullen uit het huwelijk met zijn bruid, de geestelijk geborenen uit God, miljoenen en miljoenen kinderen worden verwekt.

Dan zal Christus zich erop toeleggen om de wereld te redden! En dat betekent dat Hij de individuele mens door dit proces van bekering zal veranderen van sterfelijk in onsterfelijk — van menselijk in goddelijk.

De Vader zal dan, door zijn Geest, alle mensen naar Christus trekken! Niet allen zullen daarop reageren. De gelijkenis van Mattheus 25:31-33, 41-46 onthult duidelijk dat God ons gemaakt heeft met een moreel vrije wil om te handelen. Wij moeten onze eigen beslissingen nemen. Maar dan zal niemand misleid worden, zoals dat vandaag met alle naties wel het geval is (Openb. 12:9; 20:3; 17:2; 18:3). Allen zullen dan de waarheid kennen (Jes. 11:9). Allen zullen worden geroepen — getrokken worden door Gods heilige Geest — aan allen zal, als zij willen, bekering worden geschonken.

Allen zullen in een wereld leven die door Christus wordt geregeerd! En onder zijn bovennatuurlijke goddelijke regering zal de aarde spoedig met geluk en overvloed worden vervuld. De analfabeten zullen onderwijs ontvangen. Zij die verkeerd onderwijs kregen, zullen opnieuw, op de waarheid gebaseerd onderwijs krijgen. De sloppen, verpeste wijken, gebieden waar alles tot het uiterste vervuild is zullen worden vervangen door prachtige, gezonde woongelegenheden.

De hele wereld zal de verschrikkelijke, ongelukkige gevolgen kennen die de 6000-jarige weg van de mens onder het juk van Satan — de weg van opstand tegen Gods wetten — teweeg heeft gebracht. De hele wereld zal de schoonheid, de welvaart, de krachtige gezondheid en het geluk zien die het gevolg zijn van de krachtig uitgevoerde regering van Gods wetten. Allen zullen weten dat zij Gods gave van eeuwig leven kunnen verkrijgen.

Ja, zelfs dan zullen sommigen — velen misschien — nog steeds rebelleren. Zij zullen nog steeds Gods weg verwerpen;

nog steeds weigeren zich te bekeren; nog steeds weigeren om door tussenkomst van Christus, als persoonlijk Behouder, tot God te komen. Maar zeker is dat de meesten dan tot behoud en eeuwig leven zullen komen!

Maar hoe zal dit huwelijk kinderen voortbrengen?

Christus' huwelijk zal kinderen voortbrengen

Degenen die nu, gedurende deze tijd, geroepen worden, en die zich bekeren, Christus als Verlosser aanvaarden, die werkelijk Gods Geest volgen en werkelijk zullen overwinnen, zullen niet alleen met Christus gehuwd zijn, zij zullen ook met Hem regeren (Openb. 2:26-27; 3:21; 1 Kor. 6:2-3) en zij zullen zowel priesters als koningen zijn (Openb. 5:10; 20:6).

Samen met de onsterfelijke gemaakte heiligen — gezamenlijk de vrouw van Christus — zal Christus regeren over de sterfelijke mensen die op aarde zijn overgebleven. De sterfelijke mensen zullen door onsterfelijken onderwezen en geregeerd worden. Degenen die zich dan bekeren en door Christus tot behoud komen, zullen dan van God de gave van zijn heilige Geest ontvangen. En ook zij zullen dan het Koninkrijk van God beërven.

Na zijn wederkomst als Koning over alle naties, zal Christus, zittend op de troon van zijn heerlijkheid, tot de bekeerden zeggen: „Komt, gij gezegenden mijns Vaders, *beërft* het Koninkrijk . . .” (Matth. 25:31-34). Dan zullen zij uit God — in het gezin van God — worden geboren.

Zo zal het huwelijk van de bekeerde Kerk met Christus leiden tot de verwekking en geboorte van goddelijke kinderen — kinderen die, gedurende de duizendjarige regering met Christus, uit de Geest geboren worden — en naar alle waarschijnlijkheid zullen het er ontelbare miljoenen zijn. Lees het ook in Jesaja 11:10-13 en Romeinen 11:25-26, en vele andere schriftgedeelten.

Tenslotte — de overweldigende waarheid

Laten wij dan tenslotte deze overweldigende waarheid goed tot ons door laten dringen.

Hoe ongelooflijk het mag klinken voor degenen die door de god van deze wereld en zijn valse dienaren zijn misleid: God is een gezin!

God is het scheppend gezin, dat zijn schepping regeert. Daarom is God ook een *Koninkrijk!* En in de mens plant God zijn soort voort (Gen. 1:26).

Huwelijks- en gezinsleven zijn relaties van goddelijk niveau.

Het potentieel van de mens — het doel van het menselijk leven op deze aarde — is in het Koninkrijk van God, in Gods gezin, geboren te worden!

Door de gehele geschiedenis heen hebben de filosofen, de grote geesten, de priesters — die van Gods openbaring waren afgesneden — tevergeefs gezocht naar een of andere betekenis voor het menselijk leven — zelf een of ander doel voor ons bestaan uitgedacht. Het ware antwoord stond al die tijd in Gods Woord.

Dieren planten zich voort — maar dieren trouwen niet. Dieren genieten niet de zegeningen van gezin en gezinsleven.

Engelen zijn geslachtloos (Matth. 22:30), en trouwen niet.

Aan geen enkele levensvorm — of het nu planten, dieren of engelen zijn — is deze goddelijke verhouding van huwelijk en gezinsleven gegeven; alleen aan de mens die de potentiële erfgenaam van Gods gezin is.

God is meer dan één Persoon. Er is slechts één God — maar die God is een gezin van meer dan één goddelijke Persoon; een gezin dat de Vader als Hoofd heeft; Jezus Christus als zijn goddelijke Zoon; degenen die bekeerd zijn tot de tijd van Christus' komst in macht en heerlijkheid als de vrouw van Christus; en degenen die daarna, gedurende het millennium, bekeerd zijn en tot goddelijke onsterfelijken zijn veranderd, als de goddelijke kinderen van dat huwelijk.

Het overweldigende potentieel van de mens is het goddelijke gezinsleven binnen te gaan!

De allesovertreffende reden voor 's mensen bestaan is een huwelijksrelatie met Christus aan te gaan.

Het huwelijk komt van God!

Het huwelijk is zowel voor de *mens* — als voor God — bestemd, omdat de mens naar Gods gelijkenis werd gemaakt, om zijn goddelijk beeld te dragen!

Het huwelijk is de meest heilige, bovennatuurlijke zegen — en als men dit huwelijk begint te onteren, dan is dit een

hoofdzonde met de doodstraf als gevolg — eeuwige straf! De eeuwige dood! Tenzij men zich bekeert — zich van de zonde afkeert — en door Gods genade door Christus behoud ontvangt!

Het huwelijk werd de mensheid gegeven als voorbereiding voor het eeuwige leven in het heilige gezin van God!

Twee van de Tien Geboden van Gods fundamentele geestelijke wet beschermen direct en speciaal de heilige huwelijksstaat.

Er bestaat geen wonderbaarlijker fysieke zegen in dit sterfelijke menselijke leven dan een gelukkig huwelijk, gebaseerd op ware liefde, eer, integriteit en trouw — in het bijzonder wanneer er opgroeiende kinderen zijn om lief te hebben, voor te zorgen, te onderwijzen, en in de koesterende zorg van en met respect voor de Here Jezus Christus groot te brengen.

Zal het huwelijk spoedig verouderd zijn? *Nooit!*

Integendeel, de enige mensen die zullen blijven bestaan, nadat het doel van Gods meesterplan hier beneden uiteindelijk is bereikt, zullen diegenen zijn die onsterfelijk en goddelijk zijn gemaakt, voor eeuwig levend in het gelukkige, zegenrijke gezinsverband dat het leven is van de Eeuwigenlevende God!

Kunt u deze kolossale waarheid begrijpen?

Ik heb u hier de grootste, kostbaarste en meest waardevolle *waarheid* gegeven die u ooit kunt kennen.

De mens, en de mens alleen, kan van alle bestaande levensvormen in Gods gezin — het Koninkrijk van God — worden geboren. Dit is het Evangelie van Jezus!

De gezinsrelatie is een relatie van goddelijk niveau. En van alle schepselen schonk God het alleen aan de mens.

Van alle levensvormen — planten, dieren of engelen — werd alleen de mens voor het huwelijk geschapen! Om van een gezin en een gezinsverhouding te genieten!

En het potentieel van de mens — het ware doel van het menselijk leven — is dat de mens, als hij wedergeboren — uit God geboren — in Gods gezin geboren is — dat gezegende huwelijks- en gezinsleven voor eeuwig in gezegend geluk kan bezitten!

Denk daar eens over! En dank God!



Wat in 1934 gold, geldt nu ook. Als u *De Echte Waarheid* leest, dan zult u er de krantekoppen van morgen in aantreffen. Bijvoorbeeld: zelfs voordat het stof van de Tweede Wereldoorlog opgetrokken was, voorspelde *The Plain Truth*, het moedertijdschrift van *De Echte Waarheid*, het snelle herstel van Duitsland en Japan. De economische (en de op komst zijnde politieke) vereniging van Europa werd voorzien, alsmede het naar voren komen van het Midden-Oosten als centrum van een gigantische strijd om de wereldmacht. Onberekenbaar weer, voedsel- en energietekorten, het ontbranden van rassen- en godsdienststrijd — dit werd jaren geleden allemaal voorzeggd. Deze dingen gebeuren nu en *De Echte Waarheid* illustreert wat de oplossingen voor de wereldproblemen zijn. Waar anders kunt u vandaag het voornaamste nieuws van morgen lezen?

de
ECHTE WAARHEID **PLAIN** ^{the} **TRUTH**
Na bijna vijftig jaar nog



steeds z'n tijd vooruit!

De bijbel is een Boek voor NU



Geloof het of niet, maar de bijbel werd voor vandaag geschreven, voor dit tijdperk — voor deze generatie! Geen enkel boek vandaag is zo up-to-date als de bijbel.

Op de bladzijden van dit Boek dat zo weinig mensen begrijpen, staan de oorzaken van alle problemen van de wereld opgetekend — de maatschappelijke problemen, de economische problemen en zelfs de dreiging van nucleaire vernietiging die boven de mensheid hangt.

De bijbel laat zien waar de wereldgebeurtenissen heen leiden en waar zij tenslotte op uit zullen lopen.

Maar ironisch genoeg wordt dit Boek der boeken het **MINST BEGRIJPEN!**

Hoe komt dat?

Eenvoudig omdat wanneer de meeste mensen de bijbel proberen te lezen, zij hem niet kunnen begrijpen. Dientengevolge nemen zij aan dat de bijbel uit de tijd is en geen betrekking heeft op onze moderne tijd.

Maar u kunt de bijbel begrijpen!

Meer dan vijftien jaar lang heeft Ambassador College duizenden



mensen in de bijbel wegwijst gemaakt door middel van de **SCHRIFTELIJKE CURSUS**. Deze unieke cursus voor bijbels begrip heeft meer dan 200 000 cursisten, verspreid over vrijwel alle landen ter wereld, meer kennis en een beter begrip van de bijbel bijgebracht.

De cursus is ontworpen om u door een systematische, diepgaande studie van de bijbel te leiden, waarbij uw bijbel het enige leerboek is.

Twaalf onderwerpen van essentieel belang worden grondig behandeld en uiteengezet in een serie van maandelijkse lessen van elk 16 pagina's.

Er zijn geen taken aan verbonden en u hoeft geen proefwerk in te sturen. U kunt zelf thuis nagaan hoe u met de cursus vordert. Bovendien zijn er voor u geen enkele kosten aan verbonden.

Deze cursus is absoluut gratis! Schrijf naar het volgende adres om als cursist ingeschreven te worden:

AMBASSADOR COLLEGE
Postbus 333
Utrecht (Nederland)

