

EEN WERELD IN GIJZELING



U leeft in een wereld van ontzagwekkende vooruitgang, maar, paradoxaal genoeg, ook van verbijsterend kwaad. Het is een wereld in gijzeling, en zij houdt van haar gijzeling. De bevrijding uit de misleiding, uit de onvrede, uit het lijden en de dood komt snel naderbij. Wereldvrede, geluk en vreugde staan vlak voor de deur.



**EEN
WERELD
IN
GIJZELING**

Herbert W. Armstrong

Dit boekje mag niet worden verkocht. Het is een kosteloze publikatie, uitgegeven in het algemeen belang door de Worldwide Church of God.

Het nieuws is vol van verhalen over ontvoeringen en vliegtuigkapingen. Een bizar voorbeeld hiervan is de ontvoering van Patty Hearst, waarbij het slachtoffer een hersenspoeling kreeg, zodat zij het misdadige leven van haar ontvoerders ging prefereren boven de respectabele status van haar ouders. Gelukkig werd Patty's geest later van deze misleiding gezuiverd.

Maar het verbazingwekkendste voorbeeld is het feit van de grootste ontvoering aller tijden, waarbij de ontvoerde al zesduizend jaar lang bereid is om de levenswijze en de kwaadaardige filosofie van de aarts-ontvoerder, Satan de duivel, te volgen. Het gewillige slachtoffer is in dit geval de mensheid, die deze planeet bewoont! Deze is echter zo volledig misleid, dat zij niet kan beseffen wat er in wezen met haar is gebeurd.

In deze twintigste eeuw is een wereld van ontzagwekkende vooruitgang en materiële ontwikkeling dermate verblind door de misleidingen van de super-ontvoerder, dat zij niet het paradoxale feit kan begrijpen dat haar vooruitgang samengaat met ontzettend en nog aldoor erger

wordend kwaad, hetgeen in onbeschrijflijk lijden, frustraties en de dood resulteert.

Ik geniet het voorrecht privé-gesprekken te hebben gehad met vele koningen, presidenten, premiers en met belangrijke personen in industrie en onderwijs. Ik heb met hen gesproken over nationale problemen en wereldproblemen, over persoonlijke, sociale en economische moeilijkheden. Zij zien zich gesteld tegenover crises, angsten en zorgen, waarvan de oplossing hun menselijke vermogens te boven gaat. Er lijken geen oplossingen voor het dilemma van de mens.

Indien wij willen **BEGRIJPEN** wat er in deze wereld gebeurt — en **WAAROM** — moeten wij 6000 jaar en meer teruggaan.

Een overzicht van het verleden

Wij kijken terug tot ver in de prehistorie, naar het begin van het leven en van alle dingen.

Er kan geen juist begrip van het heden bestaan zonder de juiste kennis van de oorsprong der dingen. Er is geen grotere oorzaak voor de huidige verwarring dan de valse premisse die tegenwoordig algemeen in het moderne onderwijs en de veronderstelde kennis is geaccepteerd: de evolutietheorie.

In een leven dat nu in zijn 92e jaar is, heb ik geleerd dat dwalingen maar al te vaak ontstaan door een foutief uitgangspunt, dat zorgeloos is aanvaard. De bril waardoor het gehele hedendaagse denken wordt beschouwd is deze evolutietheorie. Tot mijn grote voldoening is na grondige studie en onderzoek bewezen dat deze theorie vals is. Als u liever in deze illusie gelooft, omdat dit in het onderwijs momenteel „in” is, kunt u van de omstandigheden van de wereld waarin u leeft geen rationeel begrip of een rationele verklaring hebben.

Ik heb geleerd dat fundamentele, oorspronkelijke waarheid geopenbaarde waarheid is. Zonder deze blijft u verstoken van kennis van de werkelijkheid. Evolutie kan de problemen en angstwekkende toestand van de mensheid niet verklaren. U kunt geen enkel doel voor het menselijk leven zien. Uw bestaan heeft geen betekenis.

Daarom geef ik u hier de enig rationele benadering en begrip van de toestand zoals die nu is.

In den beginne

In het begin, vóór er iets anders was, bestonden er twee levende Wezens, samengesteld uit Geest, met een oppermachtig verstand, de hoogste intelligentie, macht en volmaakt rechtvaardig karakter. Zij worden geopenbaard in het bijbelboek van Johannes, hoofdstuk één. Het ene wezen heette het Woord (de zegsman — de openbarende gedachte). Het andere werd God genoemd. Het Woord werd uiteindelijk — bijna 2000 jaar geleden — geboren als Jezus. Ook het Woord was God: de tweede persoon in het Gezin van God. Als mens was Jezus „God met ons” — ofwel God in menselijk vlees, geboren uit een maagd, maar verwekt door God.

„Alle dingen” zijn door Hem gemaakt. In Efeze 3:9, *Statenvertaling*, wordt geopenbaard dat God alle dingen heeft geschapen DOOR Jezus Christus.

Het Woord en God LEEFDEN. Wat deden zij? Zij schiepen. Hoe leefden zij — wat was hun levenswijze? Zij leefden volgens hun volmaakte karakter: de weg van onbaatzuchtige LIEFDE. Toen Christus werd gedoopt, zei God de Vader: „Gij zijt Mijn gelIEFDE Zoon.” God had het Woord LIEF, en het Woord had God LIEF — gehoorzaamde Hem volkomen.

Twee gaan niet samen, zonder dat zij het eens geworden zijn. Zij leefden in volkomen overeenstemming en samenwerking. Ook kunnen twee niet in voortdurende vrede samengaan als er niet een het hoofd of de leider is, de macht heeft. God was de leider. Hun levenswijze bracht volmaakte vrede, samenwerking, geluk en vervulling. Deze levensWIJZE werd WET. Een wet is een gedragsregel of een regel voor de relatie tussen twee of meer mensen. Men zou de regels van een sportwedstrijd de „wet” van het spel kunnen noemen. Het bestaan van een wet impliceert straf op de schending ervan. Er kan geen wet zijn indien er op de overtreding ervan geen straf staat.

Juist het feit dat er een wet is, impliceert het bestaan van een REGERING. Regeren is het uitvoeren en handhaven van wetten door iemand die gezag heeft over die wetten. Dit maakt een gezaghebbend leiderschap noodzakelijk — iemand die het bevel voert.

Toen deze Wezens, de enige levende Wezens met

bewustzijn, bestonden, was God de leider — het gezaghebbende hoofd. Er was dus, ook toen God en het Woord nog de enige levende Wezens met bewustzijn waren, een REGERING, met God als het hoogste gezag. Aangezien zij de andere bewust denkende levende wezens hebben geschapen, stelt dit feit noodzakelijkerwijze de REGERING van God boven de gehele schepping, met God als de allerhoogste Leider. Houd in gedachten dat de regering van God is gebaseerd op de WET van God, dat is de levenswijze van onbaatzuchtige LIEFDE, samenwerking en zorgzaamheid voor het welzijn van degenen die geregeerd worden. En deze Wet van God schenkt vrede, geluk en samenwerking door gehoorzaamheid.

De eerste schepping: engelen

Het allereerste wat het Gezin van God heeft geschapen zijn de engelen. Engelen zijn geestelijke, onsterfelijke wezens met een denkvermogen dat superieur is aan dat van de mens.

God schiep in twee fasen. Het leven van de engelen was pas volledig nadat er KARAKTER in hen was gevormd. Karakter kan worden omschreven als het vermogen van een bewust denkend wezen om de levenswijze van onbaatzuchtige LIEFDE — Gods Wet — te kiezen, en de wil te hebben die levenswijze te volgen, ondanks druk van buitenaf of tegengestelde wensen van zichzelf. Toen dit KARAKTER eenmaal was gevormd en ernaar was geleefd, konden de uit geest samengestelde engelen niet meer veranderen. Ik vergelijk dit met het storten van cement of beton. Wanneer dat pas is gestort, kan de vorm ervan nog veranderen; maar als het eenmaal hard is, kan het niet meer opnieuw worden gevormd of gemodelleerd.

De Bijbel geeft aan dat een derde van de engelen vóór deze definitieve vorming van karakter op aarde werd geplaatst.

Na deze eerste schepping van engelen schiep God het fysieke UNIVERSUM. In hoofdstuk één en twee van Genesis staat dat de aarde en de hemelen — het fysieke universum met zijn sterrenstelsels — allemaal op dezelfde dag werden geschapen. In dit geval betekent een „dag” niet per se een dag van 24 uur, maar een algemene tijdsperiode.

In Job 38 staat duidelijk dat de aarde werd geschapen toen de engelen reeds geschapen waren. God plaatste een

troon op aarde. Zowel Jesaja 14 als Ezechiël 28 openbaren dat de aartsengel Lucifer op de troon van de aarde werd aangesteld. 2 Petrus 2:4 openbaart dat er engelen ZONDIGDEN. Lucifer was een zeer grote aartsengel. In de hemel, op de troon van God zelf, werd Lucifer opgeleid in het uitvoeren van Gods regering. Hij bezat een buitengewone schoonheid en straalde een verblindend licht uit. Toen kreeg de ijdelheid hem in haar greep. Ijdelheid is zelfverheerlijking, zelfzucht, een gericht zijn op zichzelf tot op het punt van vijandschap jegens anderen. Hij werd jaloers, afgunstig, wraakzuchtig en vijandig tegenover God, zijn Schepper. Hij werd vijandig jegens de wet van God. Hij keerde zich tot een levenswijze van ijdelheid, begeerte, naijver, rivaliteit, wedijver, geweld en vernietiging. En deze vijandige levenswijze was een WET op zichzelf. Het is de wet van ijdelheid, egoïsme, zijn eigen gang gaan, en van opstandigheid tegen het gezag van God. Dat nu werd de grondwet van de REGERING van Lucifer, wiens naam werd veranderd in Satan de duivel. De naam 'Satan' betekent 'tegenstander'.

De Regering van God op de aarde werd dus vervangen door de Regering van Satan.

De zonde van de engelen, die nu demonen worden genoemd, bracht hun de STRAF van een geperverteerde geest, van verbittering, woede en wrok — maar zij waren als onsterfelijke wezens geschapen. Hun karakter was nu gehard als slecht, en als geestelijke wezens kunnen zij nooit meer veranderen. Zij moeten voor eeuwig lijden onder de kwelling van een verdorven en ongelukkige geest. Hun zonde bracht fysieke chaos, verval, verwoesting en duisternis op de fysieke aarde.

De mens wordt geschapen

In Psalm 104:30 wordt geopenbaard dat God zijn Geest uitzond en het aardoppervlak VERNIEUWDE voor de MENS.

In Genesis 1:1 schiep God (hebreeuws: *Elohim*, een collectief, inhoudend God en het Woord) het universum en de aarde. De aarde was — WERD (als gevolg van de zonde van de engelen) — *tohu* en *bohu*, hebreeuwse woorden die chaotisch en in fysieke verwarring betekenen, woest en ledig.

Onder Satan had de duisternis het licht vervangen. Het

Woord sprak: „Er zij licht”, en er verscheen fysiek licht op aarde dat de dag scheidde van het nachtelijk duister. In zes dagen van 24 uur vernieuwde God het aardoppervlak voor de mens en schiep planten, vogels, vissen en zoogdieren. Op de zesde dag zei God: „Laat Ons [God sprak tot het Woord] mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” De Eeuwige (die 4000 jaar later Jezus Christus werd) vormde „de mens van stof uit de aardbodem” (Gen. 2:7) en toen de levensadem in hem kwam, werd de mens een levende (geen onsterfelijke) ziel (zie *Statenvert.*).

Deze MENS ontving dus een tijdelijk, fysiek bestaan, zoals de dieren. De mens verschilt echter van de dieren omdat hij naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. En, zoals vele bijbelteksten openbaren, de mens is bovendien anders doordat hij in het bezit is van VERSTAND, hoewel de dieren hersenen hebben zoals die van de mens.

De MENS werd geschapen teneinde een persoonlijke relatie met God te hebben — om te worden verwekt als kind van God en uiteindelijk te worden geboren in het GEZIN VAN GOD.

Het hoge doel van de mensheid

Precies op dit punt komen wij aan de wortels van de wereld waarin wij nu leven. Dit is het punt waarop het allemaal begon. Dit is het tijdstip waarop de wereld een richting insloeg die zij nu nog steeds volgt. Alles wat zich daarvoor had afgespeeld, was de achtergrond voor de schepping van de MENS op de aarde.

Wat was nu het goddelijke DOEL voor de schepping van de MENS op de aarde?

In het allereerste hoofdstuk van de Bijbel wordt het geopenbaard, als wij maar zo scherpzinnig zijn het te willen begrijpen. God — dat wil zeggen, God en het Woord — schiep de MENS naar Gods eigen beeld en gelijkenis. Het woord „gelijkenis” wordt in Hebreëen hoofdstuk één gebruikt in de zin van goddelijk KARAKTER.

God schiep de *fysieke* mens in twee fasen. Eerst schiep Hij één mens: een man. Het voornaamste DOEL van God was dat de mens zich zou vermenigvuldigen. De man was daartoe echter niet in staat — TOTDAT God de

schepping van de mens in fysiek opzicht completeerde door een vrouw toe te voegen, die uit de man werd gemaakt. God bracht dus de man onder verdoving en nam uit hem een rib, waarvan Hij de vrouw, Eva genaamd, maakte. Toen was de fysieke schepping van de MENS voltooid. De mens kon zich nu vermenigvuldigen.

Maar geestelijk en mentaal was de mens nog niet voltooid.

Menselijk verstand versus dierlijk brein

De mens kon niet naar de geestelijke karaktergelijkenis van God worden gemaakt zonder VERSTANDELIJKE vermogens: denkende, redenerende, besluitvormende intelligentie.

De moderne wetenschap van het hersenonderzoek heeft aangetoond dat het kleine verschil tussen de hersenen van de mens en die van het dier geen verklaring kan zijn voor de onmetelijk superieure functies en capaciteit van de menselijke hersenen. De menselijke hersenen kunnen kennis opnemen van scheikunde, geologie, astronomie, natuurkunde — men zou kunnen zeggen: alle gecompliceerde kennis die een encyclopedie van vele delen bevat. De mens kan denken: hij kan vele onderdelen van deze kennis in een proces van denken en redeneren bij elkaar brengen. De mens is in staat beslissingen te nemen. De mens heeft het vermogen om van inzicht en wijsheid gebruik te maken. De mens kan genieten van muziek, kunst en literatuur. De mens kan een houding aannemen van liefde, samenwerking, sympathie, van zorgzaamheid voor het welzijn van anderen, of, anderzijds, van afgunst, jaloezie, walging, haat, wedijver, strijd, wraak en samenzwering teneinde kwaad te bedrijven. Het dierlijk brein is tot geen van deze dingen in staat.

Het enorme verschil kan alleen worden begrepen door geopenbaarde kennis. En het geschreven Woord van God openbaart het als de aanwezigheid van een menselijke geest in de mens die de fysieke hersenen in de mens activeert, beheerst en met intelligentie begiftigt. In geen enkele andere vorm van fysiek leven is een dergelijke geest aanwezig.

De wetenschapsmensen, gebonden en gevangen door het valse denkbeeld van evolutie, kunnen het bestaan van een dergelijke geest niet erkennen. Hun verstand is verblind.

Laten wij het echter goed begrijpen. De menselijke geest kan niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen — toch komt alle menselijke kennis door een van deze vijf kanalen de hersenen binnen. De menselijke geest kan niet denken. Het zijn de hersenen die denken, maar de menselijke geest geeft het vermogen daartoe. Het zijn de hersenen die besluiten nemen, houdingen innemen en karakter ontwikkelen, hetzij een goed, hetzij een kwaad karakter.

Maar **WAAROM** heeft de Schepper-God deze menselijke geest in de **MENS** geplaatst, terwijl een dergelijke geest niet in dieren aanwezig is? Het **DOEL** waaraan hier op aarde wordt gewerkt, is het hoogste **DOEL** van God: **ZICHZELF DOOR DE MENS TE VERMENIGVULDIGEN**. De mens is geschapen uit grondstof van de aarde, maar om desondanks een relatie met zijn Schepper te hebben. God bestaat uit Geest. Het goddelijke **DOEL** is de mens, als er eenmaal goddelijk karakter in hem is ontwikkeld, van een sterfelijke en fysieke mens te veranderen in een onsterfelijke en heilige God.

Zoals wij aan het begin al hebben uitgelegd, wordt het Gezin van God nu gevormd door God en het Woord. De mens kan worden verwekt en later worden geboren als een heilige **GOD**. Het is het ongelooflijke potentieel van iedere mens een kind van God te kunnen worden, een lid van het **GEZIN VAN GOD** zelf!

Families, soorten en variëteiten

De belangrijkste wet van de wetenschap is dat alleen leven leven kan verwekken. Er kan geen leven voortkomen uit iets wat niet leeft. Het **LEVEN** kan niet geleidelijk zijn ontstaan uit het niets. God kan niet geleidelijk tot bestaan zijn gekomen. God en het Woord hebben **ALTIJD** samen bestaan — zonder vader, zonder moeder, zonder begin of einde — maar levend van eeuwigheid tot eeuwigheid.

God schiep uit materie de fauna en de flora: het dierlijke en het plantaardige leven. Wij zouden alle vormen van bestaan kunnen rangschikken in (konink)rijken: het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk, het rijk van de mens, het rijk der engelen en het **RIJK VAN GOD**. De mens werd geschapen in het menselijke koninkrijk, maar hij kan worden geboren in het **KONINKRIJK VAN GOD**. De godsdienstijveraars,

die zich erop laten voorstaan reeds „wedergeboren christenen” te zijn, zijn jammerlijk misleid.

Voor de uiteindelijke schepping van de mens — GOD te worden — is het noodzakelijk dat in hem goddelijk KARAKTER tot ontwikkeling komt.

Op dit punt zien wij de systematische tweeledigheid in deze ultieme schepping van GODDELIJKE WEZENS. In fysiek opzicht werd de mens in twee fasen voltooid: eerst de mannelijke, vervolgens de toevoeging van de vrouwelijke mens. In geestelijk en mentaal opzicht moet de mens eveneens in twee fasen worden voltooid: eerst het menselijk verstand, dat zijn vermogen krijgt van de menselijke geest. Zoals God het hoogste VERSTAND heeft, werd de mens geschapen met een menselijk verstand. Maar met verstand en geest was de mens nog niet compleet.

Om zijn fysieke schepping te voltooien werden zij, toen de vrouw eenmaal aan de man was toegevoegd, EEN als een menselijke familie. Zo moet in de geestelijke schepping de HEILIGE GEEST van God aan de menselijke geest worden toegevoegd. Dit maakt de mens geestelijk EEN met God. Maar ook in dit stadium is het principe van tweeledigheid nog steeds van kracht. Is de heilige Geest eenmaal met de menselijke geest verenigd, dan is het menselijk verstand compleet; maar de mens is nog steeds mens, al is hij nu verwekt als een goddelijk persoon. Hij is nog slechts een ERFGENAAM van God, maar het Koninkrijk van God heeft hij nog niet beërfd. Hij is alleen nog verwekt, nog niet als God geboren. Het tweeledigheidsprincipe geldt nog steeds.

De menselijke geboorte als TYPE

De menselijke geboorte is het exacte type van de GODDELIJKE geboorte. Een eikel in de vrouw wordt ovum genoemd. Het bevat potentieel leven. Toch heeft het slechts een levensspanne van minder dan 28 dagen, tenzij het wordt bevrucht door een menselijke zaadcel uit het lichaam van de vader. Als de mannelijke zaadcel de eikel binnendringt, ontvangt deze het begin van menselijk leven. Maar om dit al een GEBOREN mens te noemen is vergelijkbaar met wat die misleide mensen doen die zichzelf „een wedergeboren christen” noemen.

Na de conceptie wordt het ovum embryo genoemd. Het

moet fysiek groeien, gevoed door de moeder. Als het vier maanden oud is en menselijke vormen aanneemt, heet het foetus. Het maakt een groeiperiode van negen maanden door, vanaf de conceptie tot de geboorte.

De eerste mens, Adam, werd, zouden wij kunnen zeggen, op analoge wijze als een geestelijk ovum geschapen. Hij bezat slechts een tijdelijk, fysisch-chemisch bestaan. Als hij zou worden „bevruucht” door de mannelijke, heilige zaadcel van God (Gods heilige Geest — in wezen Goddelijk LEVEN), zou hij zijn verwekt, maar nog niet als God zijn geboren.

God is evenwel soeverein, volmaakt, geestelijk KARAKTER. Voordat Adam zelfs maar in aanmerking kon komen om in het Gezin van God te worden verwekt, moest hij KIEZEN tussen de LEVENSWIJZE van God en de LEVENSWIJZE van Satan, die nog steeds op de troon van de aarde zit.

De twee symbolische bomen

God plaatste Adam en Eva nadat zij waren geschapen in de prachtige hof van Eden. In het midden daarvan stonden twee symbolische bomen van vérstrekkende betekenis. Adam bezat geen onsterfelijk, Goddelijk leven, maar God bood het hem kosteloos aan door middel van de boom des LEVENS. Adam moest kiezen tussen de regering van Satan met haar zelfzuchtige levenswijze en de Regering van GOD, met haar op God gerichte levenswijze. Elke levenswijze was de grondWET van een REGERING. God had de Regering van God op aarde kunnen herstellen door middel van Adam als hij de LEVENSWIJZE van HET EEUWIGE LEVEN had gekozen.

Bij de schepping, aan het einde van de zesde dag, de dag die wij vrijdag noemen, verklaarde God aan Adam en Eva in het kort de situatie. Hij ging daarmee verder op de sabbatavond en gedurende de eerste sabbatdag. Hij legde uit dat de levenswijze van ZELFZUCHT, die door de boom van de „kennis van goed en kwaad” werd gesymboliseerd, een afwijzing inhoudt van Gods geschenk van (onsterfelijk) LEVEN, en dat de mens beslist zou STERVEN als hij van de verboden vrucht nam.

Na de sabbat, toen Adam verzuimde zijn vrouw aandacht te schenken, verliet Eva ongemerkt haar man. Zij ontmoette

Satan in de vorm van een slang. Het menselijk geslacht vormde een direkte bedreiging voor Satans heerschappij op de troon van de aarde.

Let er evenwel op (Genesis 3), dat Satan niet tegen Eva zei: „Kies MIJN regering en mijn wet van ijdelheid en zelfzucht, en verwerp God.” Hij verleidde haar louter met de **SCHOONHEID** van de verboden boom, deed een beroep op haar intellectuele ijdelheid, insinueerde dat God niet eerlijk was en liet haar voor zijn misleiding bezwijken door haar ervan te verzekeren dat zij reeds een **ONSTERFELIJKE ZIEL** was. Zij werd ertoe verleid Satan te geloven in plaats van God, en van de verboden vrucht te **NEMEN**. Zij gaf er ook van aan haar man en Adam was bereidwillig aan God ongehoorzaam. De kennis — dat wil zeggen, de kennisproductie — van wat goed en wat kwaad is **EIGENDE** Adam **ZICH TOE**.

Zo schonk de eerste geschapen mens geen geloof aan God en was hij God ongehoorzaam, verkoos hij **ZIJN EIGEN WEG** te gaan, zijn eigen zin te doen. Adam deed het bereidwillig, maar niet duidelijk moedwillig.

Bereidwillig of niet, Adam werd door Satan gevangengenomen. Hij ging gewillig mee met Satan, de aarts-ontvoerder aller tijden.

Een wereld in gijzeling

Adam was geschapen als een potentiële geboren zoon van **GOD**. Hoewel hij nog geen verwekte zoon van het **GEZIN VAN GOD** was, was hij wel met dat potentieel geschapen. Toen hij zich eenmaal had onderworpen aan Satans **LEVENSWIJZE** van „zijn eigen zin” willen doen, tegen een duidelijk gebod van God in, werd hij geestelijk gezien het eigendom van Satan. In wezen had hij zich aan de **REGERING** van Satan onderworpen en voor de **WET** van die regering gekozen, wat automatisch leidde tot een houding van zelfverheerlijking, begeerte, wedijver, verlangen naar **HEBBEN** in plaats van naar Gods levenswijze van **GEVEN**.

De hele mensheid is uit Adam en Eva voortgekomen. De huidige wereld is in hen **GEGRONDVEST**. De **WERELD** wordt sinds die tijd **IN GIJZELING GEHOUDEN!** De wereld had zo **DE LEVENSWIJZE** van de ontvoerder gekozen in plaats van die van de potentiële Ouder!

Maar God de Vader zou het losgeld betalen en alsnog zijn potentiële kinderen tot Hem terugbrengen.

Bij de grondlegging van deze wereld

Na de zonde van Adam sloot God de boom des levens af, totdat de Tweede Adam, Jezus Christus, het losgeld zou hebben betaald.

Zonder straf kan er geen wet zijn. De straf voor de menselijke zonde is de DOOD. Bij de grondlegging van de wereld werd besloten dat Jezus Christus, als het „Lam van God”, zou worden gedood als vergelding van de straf voor alle menselijke zonden; deze vergelding zou van kracht zijn na bekering en geloof (Openb. 13:8). Er werd door God tevens besloten dat alle kinderen van Adam zouden sterven (Hebr. 9:27), maar dat, zoals allen in Adam moeten sterven, dezelfde ALLEN door een opstanding uit de dood in Christus weer tot leven zullen worden gebracht teneinde te worden geoordeeld (1 Kor. 15:22).

Maar niemand zou ooit uit God kunnen worden geboren, tenzij, door individuele keuze en op bewijs van gedrag, Gods heilige en volmaakte karakter in hem is.

God heeft een 7000-jarige periode uitgetrokken om zijn oorspronkelijke en HOOGSTE DOEL, zich te vermenigvuldigen door middel van de mens, te bereiken. Het is een meesterlijk MEESTERPLAN om dit DOEL hier op aarde te verwezenlijken.

In bijna 6000 jaar heeft zich een beschaving ontwikkeld die wij de wereld noemen. Maar het is een wereld in gijzeling. Tot op de dag van vandaag zit Satan nog steeds op de troon ervan.

Ondertussen is Satan IN alle mensen werkzaam geweest. Hij heeft een enorme hoeveelheid KWAAD in deze wereld gebracht. Jezus, de Tweede Adam, kwam om een heel nieuwe WERELD VAN GOD te beginnen door middel van de Kerk.

Nu spreekt ook een President van de Verenigde Staten over Armageddon. De atoomgeleerden waarschuwen voor de ondergang. Zij hebben de onheilsklok één minuut verder gezet: van vier naar nog slechts drie minuten voor twaalf!

Het boosaardige crescendo van het geweld in de wereld wordt furieuzer naarmate de aartsontvoerder tot zijn woede bemerkt dat het EINDE van de gijzeling sneller naderbij komt.

Bevrijding uit de bedrieglijke ontvoering, uit de onvrede, het leed en de dood komt dagelijks dichterbij. WereldVREDE, geluk en vreugde liggen vlak om de hoek. De satanische ontvoerder is in de greep van een razende toorn, want hij weet dat hij nu nog maar zeer weinig tijd over heeft om een gehele wereld in gijzeling te houden.

De mensen houden er niet van te worden gezegd dat zij misleid zijn. Hoewel het de menselijke ijdelheid kwetst, is de kennis van de waarheid minder pijnlijk dan het lijden onder de gevolgen van de misleiding.

Wij allen zijn leden van het menselijke geslacht. Wij dienen onze ogen te openen voor het feit dat dit menselijke geslacht het potentiële geslacht van de levende God was, en nog altijd is. Maar dit geslacht werd van zijn aanvang af

gekidnapt en liet zich vrijwillig gedurende zesduizend jaar, tot op de huidige dag, in gijzeling houden.

Bedenk evenwel dat iemand die misleid is, niet misleid zou zijn als hij zich van de misleiding bewust was.

De potentiële Vader van het ontvoerde geslacht heeft de losprijs betaald om deze gegijzelde wereld te bevrijden, maar de mensheid houdt van de levenswijze van de ontvoerder. Deze LEVENSWIJZE is de grondoorzaak van alle problemen, kwalen en leed van de wereld. De mensheid is verblind voor de LEVENSWIJZE van vrede, geluk en vreugdevolle vervulling.

Sinds het begin van dit boekje werd geschreven zijn het geweld en de angst in de wereld verhevigd. En dit gaat zo door. Wij stormen met geweld af op de crisis aan het EINDE VAN DEZE WERELD!

U moet INZICHT hebben in wat er volgens de profetieën spoedig zal gebeuren — en WAAROM! U bent geboren in de voortdurende stroom der wereldgebeurtenissen die 6000 jaar geleden is begonnen. Hier op aarde wordt een goddelijk PLAN verwezenlijkt. De catastrofale aartsontvoering van 6000 jaar geleden zal de verwezenlijking van dit verheven PLAN niet verijdelen. Een optimist maakt van de tomaten die naar hem worden gegooid tomatensap. De soevereine Schepper-GOD zet het kwaad van de ontvoering om in de hoogste GLORIE van alle eeuwigheid!

Zesduizend jaar geleden stelde God zijn 7000-jarige MEESTERPLAN in werking voor het bereiken van het meest glorieuze DOEL VAN ALLE TIJDEN EN EEUWIGHEID.

Niettegenstaande de valse wetenschappelijke hypothesen vindt deze wereld haar oorsprong in de schepping van één mens, namelijk Adam. Hij en de vrouw die God voor hem schiep, Eva, waren de eerste ouders van de mensheid. Deze wereld is de menselijke familie die van hen afstamt. De beslissingen en handelingen van onze eerste ouders zijn de OORZAKEN die de wereld in haar huidige staat hebben gebracht.

Hoofdstuk een onthulde redenen die tot de schepping van de mens hebben geleid. Van alle godsdiensten in de wereld begrijpt er niet een wie en wat God de Schepper in werkelijkheid is. Wat een schande, daar God Zich immers heeft geopenbaard in de Geschriften die de mensheid ter

beschikking hebben gestaan sinds de dagen van Mozes — en nog daarvoor door rechtstreekse persoonlijke openbaring.

God is noch één enkel bovennatuurlijk Persoon noch een Drieëenheid. In Johannes 1:1-5, 14 wordt God geopenbaard als een goddelijk GEZIN, dat begon met twee Personen: het „WOORD”, dat later Jezus Christus werd, en God, die bij Jezus’ geboorte de Vader werd. Genesis 1:1 spreekt over God als de oorsprong van alles, en de schepper van alles. Daar is de naam God vertaald uit het hebreeuwse *Elohim*, een meervoud dat meer dan één Persoon impliceert: God en het „Woord”.

Hoofdstuk een onthulde dat het Gods DOEL is het GODDELIJKE GEZIN door middel van mensen uit te breiden. God schiep in twee stadia. Eerst schiep Hij het menselijke geslacht, waaruit door geestelijke voortplanting het GODDELIJKE GESLACHT zal worden geschapen.

Houd de volgende twee fundamentele waarheden in gedachten: Twee personen kunnen niet samengaan tenzij zij het eens zijn. Evenmin kunnen twee personen in harmonie en vrede blijven leven tenzij er één de leiding heeft. God en het Woord, die beide onsterfelijk en uit geest samengesteld zijn, hebben altijd volgens de weg van onbaatzuchtige LIEFDE geleefd, waarbij God het soevereine Hoofd is. Hun levenswijze — onbaatzuchtige liefde, samenwerking, harmonie — vormde een WET, de WET VAN GOD. Dit is een geestelijke wet. Met God als de hoogste leider en machthebber werd het een REGERING over alles wat zij schiepen.

Allereerst schiep God engelen. Vervolgens schiep God het materiële universum, inclusief de aarde. Op de aarde werd een TROON geplaatst. Op deze troon zette God de grote aartsengel Lucifer, een cherub, die de REGERING VAN GOD over de aardbewoners moest uitvoeren. Een derde van de engelen werd op de aarde geplaatst. Lucifer was met een verblindende schoonheid geschapen. Deze steeg hem naar het hoofd en hij werd ijdel, egocentrisch, vijandig jegens Gods wet als levenswijze. Later probeerde hij de troon van God in de hemel omver te werpen, maar hij werd naar de aarde teruggeworpen. Zijn levenswijze van IJDELHEID, zelfverheerlijking, wedijver, VIJANDIGHEID, egocentrisme, van iedereen-gaat-zijn-eigen-gang, werd op aarde de WETTELIJKE basis.

Daarna schiep God de MENS, naar Gods eigen beeld en

gelijkenis. De mens was sterfelijk als de dieren, maar anders wat vorm en gestalte en wat VERSTAND betreft. Aan de menselijke hersenen werd de menselijke geest toegevoegd die de hersenen intellect verschafte, waardoor er tussen God en de mens een relatie mogelijk werd gemaakt.

In alle wijsheid en te boek gestelde kennis van deze wereld ontbreekt de meest fundamentele en allerbelangrijkste dimensie. Deze grote, kolossale, maar onbekende WAARHEID is het allesovertreffende DOEL van de grote Schepper-God en zijn meesterplan om dat alomvattende DOEL te bereiken.

Deze verheven kennis is tweeledig: 1) God heeft als doel ZICHZELF VOORT TE PLANTEN door middel van de mensheid die uit het stof van de grond van de aarde werd geschapen, en 2) zijn MEESTERPLAN van 7000 jaar om dit te verwezenlijken.

Geen enkele godsdienst kent, begrijpt of onderwijst dit edele en glorieuze DOEL en het MEESTERPLAN om het uiteindelijk te bereiken. Ook voor de moderne wetenschap is dit totaal onbekend. Het is evenmin bekend en wordt niet geleerd in het onderwijs of op enige universiteit.

Het is GEOPENBAARDE kennis, en de openbaring ervan bevindt zich in 's werelds meest verspreide, meest verkochte boek. Dit boek is echter het meest volmaakt misverstane, meest verdraaide, foutief geïnterpreteerde, verkeerd voorgestelde boek van alle boeken. Dit boek is een raadsel. Het is een gecodeerd boek en het enige instrument om het tot duidelijke en eenvoudige begrippen te decoderen is de boom des levens, die door de stamvader van de mensheid werd afgewezen, en die vandaag UITSLUITEND openstaat voor hen die door God zijn geroepen en getrokken om door Jezus Christus tot Hem te komen, m.a.w. alleen voor de enige, ware, oorspronkelijke Kerk van God. Zonder de inwoning van Gods heilige Geest kan niemand dit boek begrijpen.

Gods DOEL is zich door middel van de mens voort te planten — het GODDELIJKE GESLACHT vanuit het menselijke geslacht uit te breiden. Het is van essentieel belang in gedachten te houden dat God volmaakt, heilig KARAKTER is. Karakter is het vermogen de ware waarden te verkiezen boven de valse, juist boven verkeerd, en de WIL te hebben het juiste te doen, ook al gaat dit tegen de eigen begeerte in.

De eerste mens Adam bezat slechts een tijdelijk, biologisch bestaan. Teneinde in het GODDELIJKE gezin te worden verwekt en vervolgens geboren, moest hij eerst, met zijn menselijke verstand, die keuze doen — met Gods hulp dat goddelijke KARAKTER ontwikkelen.

Adam bezat geen eeuwig leven. Maar het werd hem aangeboden door middel van de symbolische „boom des LEVENS” in de hof van Eden.

Lucifer, die toen wegens zijn zonde de naam Satan had gekregen, verleidde Eva ertoe de verboden symbolische vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad te nemen.

De eerste mens, Adam, *matigde zich aan* zelf de kennis van goed en kwaad voort te brengen.

In deze episode, die in Genesis 3 wordt geopenbaard, werden de mens en zijn nageslacht, de potentiële kinderen van God, gekidnapt — zij werden het eigendom van Satan. Zij kozen Satans LEVENSWIJZE — egoïsme — in plaats van Gods wil. Zij kozen de wet van Satan in plaats van de geestelijke wet van God. Zonde is de overtreding van GODS wet.

Aldus verwierp de eerste menselijke ouder van de menselijke familie de REGERING VAN GOD. Door de verboden boom te kiezen onderwierp hij zich aan de grondwet van Satans regering over de aarde. In feite werden Adam en Eva door Satan tot zijn levenswijze gedwongen.

Adam kon zich hebben gekwalificeerd om de REGERING VAN GOD op aarde te HERSTELLEN. In plaats daarvan worden hij en zijn nageslacht — deze wereld — door Satan, die nog altijd op de troon van de aarde zit, tot op de huidige dag GEGIJZELD.

Uit Adam en Eva ontwikkelde zich de cultuur van de mens. Had Adam de boom des LEVENS gekozen, dan zou hij in een rechtstreekse relatie met God zijn gekomen — zou hij als Gods eigen zoon zijn verwekt — door middel van Gods Geest, die dan met zijn menselijke geest zou zijn verbonden. Hij zou daardoor het vermogen hebben gehad tot inzicht in Gods geestelijke doeleinden en kennis te komen, en in staat zijn geweest hetzelfde verstand als God heeft te ontwikkelen. Hij zou door God zijn geleid in het opbouwen van GODS WERELD. In plaats daarvan werd hij door Satan geleid en werd de hele

wereldfamilie die met Adam was begonnen MISLEID tot het bouwen van een cultuur die SATANS WERELD werd — een WERELD IN GIJZELING.

Deze heeft regeringsstelsels ontwikkeld voor steden en naties, een economisch stelsel, een maatschappelijk stelsel — alle gebaseerd op het principe van „NEMEN” in plaats van op onbaatzuchtige liefde, samenwerking, harmonie en vrede. Ze heeft zich ontwikkeld tot een wereld van concurrentie, gebaseerd op Satans wet: iedereen voor zichzelf, ijdelheid, begeerte, strijd.

Het zou erop kunnen lijken dat Satan met het kidnappen van Adam, de eerste mens, door wie God zich miljoenen malen wilde vermenigvuldigen, zijn meesterslag heeft geslagen. Maar Gods DOEL kan niet worden verijdeld.

Dit is de reden dat God toen, op het moment van Adams ongehoorzaamheid en ontvoering, besloot dat Jezus, de tweede Adam, zou komen. Hij zou Gods middel zijn tot betaling van de losprijs voor het terugkrijgen van zijn potentiële kinderen. Verder zou Jezus de TWEEDE ADAM zijn. Er zou een heel nieuw begin worden gemaakt. Het verwekte GEZIN VAN GOD, waarvoor Adam was geschapen, zou nu in en door de TWEEDE ADAM beginnen.

In tegenstelling tot de eerste Adam koos Jezus wel de boom des LEVENS. Hij gehoorzaamde God wel. Hij ontmoette en overwon Satan, en kwalificeerde zich om hem op de troon van de aarde te vervangen. Tegelijkertijd bepaalde God dat, evenals allen in Adam de DOODstraf moeten ondergaan, DEZELFDE ALLEN in Christus, de tweede Adam, op de door God beschikte tijd opnieuw tot fysiek leven zouden worden opgewekt, terecht, veroordeeld tot de eeuwige dood, maar vervolgens zouden zij vernemen dat Jezus Christus ten behoeve van hen hun doodstraf heeft ondergaan, en dat dan, bij de opstanding van de Grote Witte Troon, de boom des LEVENS voor hen zal worden heropend (Openb. 20:11-12).

Na zo'n 4000 jaar, waarin de wereld zich ontwikkelde, tot een wereld van menselijk goed en satanisch kwaad, kwam Jezus.

Hij kwam als de TWEEDE ADAM, om GODS WERELD te grondvesten, iets waarin de eerste Adam faalde.

Jezus' komst was het **BEGIN** van de **GEESTELIJKE FASE** van Gods schepping van mensen. Jezus kwam niet om deze wereld — Satans wereld — te hervormen of te redden. Hij kwam om een **ANDERE WERELD** te beginnen. Het was Gods plan deze te beginnen door middel van zijn **KERK**.

De grondlegging van Gods wereld

Jezus zei: „Ik zal mijn gemeente [kerk] bouwen” (Matth. 16:18). Het woord „gemeente” of kerk is een vertaling van het Grieks dat de „uitgeroepen” betekent. Hij koos en riep zijn twaalf oorspronkelijke discipelen of leerlingen, en leerde hun de wegen van het **KONINKRIJK VAN GOD**.

Over Jezus werd in Jesaja 9:5-6 geprofeteerd dat Hij als zuigeling zou worden geboren, zou opgroeien en dat de **HEERSCHAPPIJ** (de regering van God) op zijn schouders zou rusten. Hij zou vrede naar de aarde brengen. Satans wereld bracht wedijver, verwarring, verdeeldheid, vijandschap, geweld, vernietiging, oorlog en de dood. De Messias, Jezus Christus, zal op de planeet aarde de **REGERING VAN GOD HERSTELLEN**.

Jezus bracht de evangelieboodschap van God aan de mensheid, niet om Satans wereld te bekeren en te veranderen, maar om als een getuigenis het komende wereldregerende **GODDELIJKE Koninkrijk AAN TE KONDIGEN**. Jezus kwam niet op een „kruistocht om zieltjes te winnen”, evenmin om de mensen te smeken „Hem als Verlosser te aanvaarden”. Toen de vrouw bij de bron van Jakob Hem om het „levende water” van de heilige Geest (behoud) vroeg, sprak Hij haar alleen over haar zonden.

Het woord *evangelie* betekent ‘goed nieuws’. Jezus was een nieuwsbrenger, die van tevoren het **NIEUWS** verkondigde van het komende **KONINKRIJK VAN GOD**.

Daar het Gods **DOEL** is Zichzelf te vermenigvuldigen — het goddelijke **GEZIN** uit te breiden — en daar dit gezin een wereldregerend gezin zal zijn, is het **KONINKRIJK VAN GOD** het geboren gezin van God dat de gehele wereld zal regeren. **GEEN ENKELE GODSDIENST OP AARDE KENT DEZE CRUCIALE WAARHEID!** Dit is een **MISLEIDE** wereld — gegijzeld door Satan.

De Kerk van God is het embryonale begin van het wereldregerende en wereldvullende **KONINKRIJK VAN GOD**.

De Kerk begon met **EEN** mens: de tweede Adam,

Jezus Christus. Hij breidde haar uit tot twaalf mensen die Hijzelf koos en riep en onderwees. Tijdens zijn werk op aarde riep God nog een klein aantal andere mensen om zijn evangelieboodschap te geloven en Hem te volgen. Maar ook van hen volgden verscheidene mensen Hem slechts gedurende een korte tijd en vielen daarna af. Op de Pinksterdag ontvingen 120 mensen Gods heilige Geest, werden gedoopt en als kinderen van God **VERWEKT** (maar nog niet geboren).

Na zijn werk van drieëneenhalf jaar gaf Jezus zichzelf als losprijs om te worden gekruisigd, waarmee Hij de straf onderging voor alle zonden van alle mensen die zich zouden bekeren, geloven, groeien in genade en de kennis van God, overwinnen en tot het einde van hun menselijk leven zouden volhouden.

Jezus droeg zijn apostelen op anderen te onderwijzen, zoveel als God er zou roepen. Het gehele Nieuwe Testament leert dat **ALLEEN** zij die God kiest en geestelijk roept, door Jezus tot Hem kunnen komen. Jezus zei: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” (Joh. 6:44).

Degenen die aldus door God voor zijn Koninkrijk worden geroepen en gekozen, werden uit deze wereld geroepen om afgescheiden te zijn (2 Kor. 6:17). Jezus leefde niet als deel van deze wereld, haar wegen en gewoonten; degenen die zijn geroepen moeten dat evenmin.

Deze huidige kwaadaardige wereld van Satan — de gekidnapte wereld — heeft haar grondslag in de eerste Adam. Het was bij de **GRONDLEGGING** van deze wereld (Openb. 13:8) dat God besloot dat Jezus zou komen om als het Lam van God de losprijs te betalen.

Tijdens zijn aardse werk vergeleek Jezus deze wereld met een gebouw. In Efeze 2:20-22 wordt de Kerk vergeleken met een gebouw.

Verwijzend naar de huidige zondige wereld zei Jezus dat deze is gebouwd op een fundament van het zand van Satans weg van ijdelheid, begeerte, naijver en jaloezie, wedijver en strijd, geweld, opstand, twist, verdriet, lijden en de dood. **DEZE WERELD IS GEDOEMD ONDER TE GAAN!** En haar val zal groot zijn.

Jezus kwam niet om dit gebouw — deze wereld — deze beschaving — te herstellen of opnieuw vorm te geven. Haar fundament is verkeerd — is dat van Satan. Haar bovenbouw — haar regeringsstelsels en juridische systemen van recht en wet, haar gebrekkige en materialistische onderwijsstelsels, haar godsdiensten, haar sociale stelsels en gewoonten — kortom, de gehele bovenbouw — is verkeerd en produceert onvrede, verdriet, strijd, competitie uitlopend op geweld en verwoesting, angst, leed, armoede en de dood. Dit zijn de steunpilaren en balken van de bovenbouw van het gebouw van deze wereld. Jezus kwam niet om deze wereld te hervormen, om een „geestelijke herleving” te brengen, om voor haar te bidden of om haar of iets van haar te redden.

De Kerk is het begin — het embryo — van een geheel NIEUW en ANDER GEBOUW.

Hij riep hen die God heeft gekozen om zich UIT deze wereld en haar wegen terug te trekken. Zij die geroepen zijn moeten op deze aarde blijven leven. Hun wordt geleerd zelfs aan de regeringen boven hen onderworpen te zijn — niet om deze te GEHOORZAMEN wanneer dat ongehoorzaamheid aan God zou betekenen, maar om onderworpen te zijn — indien nodig tot alle straffen die zij opleggen.

Waarom is er de periode van de Kerk?

Sinds Jezus de Kerk oprichtte — de grondlegging van de komende wereld van God — zijn er meer dan 1950 jaar verstreken. Men zou zich kunnen afvragen: wat is de reden voor deze ruim 1950 jaar van het „tijdperk van de Kerk” vóór de vestiging van het KONINKRIJK?

Gods doel is een bepaald aantal mensen te kiezen, hen uit de gewoonten van Satans wereld te roepen, en hen op te leiden tot leraars en machthebbers voor de tijd dat God Christus weer naar de aarde zendt als KONING der koningen en HEER der heren om te regeren, en allen die dan bereid zullen zijn te onderwijzen en te bekeren. Allen die in deze wereld hebben geleefd en aan haar verkeerde en zondige gewoonten zijn gewend moet de juiste levenswijze van God worden geleerd.

Diegenen in de Kerk die bekeerd en uiteindelijk

behouden zullen zijn, zullen koningen en priesters zijn, en macht ontvangen om alle anderen te regeren en te onderwijzen (Openb. 2:26-27; 3:21; 5:10). Gedurende deze bijna 2000 jaar van opleiding is Jezus Hogepriester en Hoofd van de Kerk en houdt vanuit de hemel toezicht op zijn Kerk.

Bij Christus' terugkeer in opperste macht en glorie zal Satan van de troon van de aarde worden gestoten. Jezus Christus zal op de troon van David plaatsnemen en over Israël regeren, en tevens op de TROON VAN DE AARDE die nu nog door Satan is bezet.

De Kerk zal gereed zijn

Ten tijde van Christus' terugkeer als KONING der koningen en HEER der heren zal de Kerk gereed zijn voor haar ontzagwekkende verantwoordelijkheid van heerschappij onder Hem.

Wat is dus het werkelijke DOEL van de Kerk? WAARVOOR heeft Jezus de Kerk opgericht? Was het om de bovenbouw van het verkeerde en decadente GEBOUW waarmee ik deze huidige boosaardige wereld heb vergeleken, te herstellen? Was het om deze zondigende wereld van Satan door bekering te „behouden”? Of was het om de Kerk te verdelen in Orthodox, Rooms-Katholiek en Protestants?

De gehele officieel „christelijke” wereld is misleid. Alle volken zijn misleid. Het negende vers van Openbaring 12 stelt dit met nadruk en ondubbelzinnig.

God begon zijn verheven werk en DOEL om zich te vermenigvuldigen door middel van de eerste mens, Adam. Teneinde een verwekt kind van God te worden, opdat hij, na de verwerving van het heilige karakter van God, in het goddelijke GEZIN VAN GOD kon worden GEBOREN, werd er van Adam een keuze verlangd. Hij koos afvalligheid, opstandigheid, eigengerechtigheid vermengd met kwaad — de levenswijze van de ontvoerder van het potentiële gezin van God.

God zei duidelijk tot Adam dat hij, na de ongehoorzaamheid van het nemen van de verboden vrucht, beslist zou sterven. Zijn tijdelijke bestaan liep ten einde en na 930 jaar stierf hij.

Bestudeer Efeze 2:1-2. Als overste van de macht der lucht

werkt Satan op het ogenblik *in* de natuurlijke kinderen van Adam. Satan werkte in Adams eerste zoon toen deze zijn broer Abel doodde. Al Adams kinderen hebben gezondigd. Allen, met inbegrip van hen die nu leven, **STERVEN**.

Maar bij de grondlegging van deze wereld — op het moment van Adams zonde — werd bepaald dat, evenals allen in Adam moeten sterven, dezelfde **ALLEN** in Christus, de tweede Adam, door een opstanding uit de dood weer tot leven zouden worden gebracht.

De boom des **LEVENS** werd tot Christus, de **TWEEDE ADAM**, voor de gehele mensheid afgesloten. Door zijn moeder, de maagd Maria, werd Christus uit het menselijke nageslacht van Adam geboren. Jezus had echter niet een **MENS**, een zoon van Adam, tot vader, maar **GOD**. Als zoon van **GOD** stond de boom des **LEVENS** voor Hem open. Maar als zoon des **MENSEN** moest Hij, evenals de eerste Adam, een **KEUZE** doen!

Satan trachtte Jezus reeds te doden toen Hij nog een zuigeling was, maar God greep in om dat te voorkomen. Vervolgens viel Satan Hem frontaal aan, toen Hij ongeveer 30 jaar oud was, en nog vóór Hij een woord van Gods boodschap, het Evangelie, kon prediken. Tijdens deze verzoeking (Matth. 4:1-11) bepaalde Jezus zijn keuze. Hij verwierp Satans verzoeking en levenswijze. Hij koos Gods weg, in overeenstemming met de Geschriften. Hij versloeg Satan, gebod hem van Hem weg te gaan, en de verslagen Satan sloop heen. **JEZUS HAD ZICH GEKWALIFICEERD OM SATAN OP DE TROON VAN DE AARDE TE VERVANGEN!** Toen was, zoals Jezus in Markus 1:15 zei, de tijd vervuld en het Koninkrijk van God nabij gekomen.

De **TWEEDE ADAM** had de toets doorstaan. Hij had Satan overwonnen. Hij had zich gekwalificeerd om Satan op de troon van de aarde te vervangen en **HET KONINKRIJK VAN GOD TE HERSTELLEN**.

Zonde en opstandigheid waren met de ene mens, Adam, begonnen. Gerechtigheid en gehoorzaamheid die naar **VREDE** leiden begonnen met de ene mens, Jezus Christus. Hij was het **BEGIN** — de **GRONDLEGGING** — van een volkomen **NIEUW „gebouw”** — de nieuwe wereld — de nieuwe beschaving — de **WERELD VAN MORGEN!**

De Kerk bestaat nog steeds

Jezus zei dat Hij zijn Kerk zou bouwen. Zijn Kerk is, in embryo, dit nieuwe gebouw — die nieuwe beschaving — die nieuwe wereld.

Jezus begon deze met de roeping van zijn twaalf discipelen. Elk van hen moest evenwel KIEZEN tussen de boom des LEVENS en de satanische boom van menselijk goed en kwaad. Een van hen faalde. Maar Jezus zei dat de Kerk nooit zou ophouden te bestaan. De regens zouden neervallen (Matth. 7:24-27), de stromen zouden komen, de winden zouden waaien, maar dit NIEUWE huis, dat op het fundament van de vaste rots is gebouwd, zal ALTIJD STANDHOUDEN!

Jezus sprak niet over „kerken”. Paulus zei dat allen eenstemmig zouden zijn — er zou geen verdeeldheid zijn. Waar bevindt zich die Kerk vandaag? Vraag het boekje *Waar is de ware Kerk?* aan voor het verhelderende antwoord op deze vraag. □

HEEFT U ZICH AL INGESCHREVEN OP DE GRATIS BIJBELCURSUS VAN AMBASSADOR COLLEGE?

De Bijbel is het boeiendste, meest uitdagende boek dat ooit is geschreven en de boodschap ervan is bedoeld voor u vandaag! Deze cursus kan u helpen de Bijbel werkelijk te begrijpen. De waarheid over het doel van het leven, over de bijbelse profetieën, over de door God geïnspireerde weg naar geluk, dit alles wordt per les tot in details voor u ontsloten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Als u zich wilt inschrijven, schrijf naar Ambassador College, Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein.



REGIONALE KANTOREN

Nederland en België: Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland

Verenigde Staten: P.O. Box 111, Pasadena, California 91123

Canada: P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2

Canada (Frans): B.P. 121, Succ. A, Montreal, P.Q. H3C 1C5

Mexico: Institución Ambassador, Apartado Postal 5-595, 06500 Mexico D.F.

Zuid-Amerika: Institución Ambassador, Apartado Aéreo 11430, Bogotá 1, D.E., Colombia

Caribisch gebied: G.P.O. Box 6063, San Juan, Puerto Rico 00936

Engeland, Europa en Midden-Oosten (Engels): P.O. Box 111, Borehamwood, Herts. WD6 1LU, Engeland

Frankrijk, Zwitserland en België (Frans): Le Monde à Venir, Case Postale 10, 91 rue de la Servette, CH-1211 Genève 7, Zwitserland

Duitsland: Postfach 1129, D-5300 Bonn 1, West-Duitsland

Denemarken: Box 211, DK-8100 Aarhus C

Noorwegen: Box 2513 Solli, N-0203 Oslo 2

Zweden: Box 5380, S-102 46 Stockholm

Australië: G.P.O. Box 345, Sydney, NSW 2001

Nieuw-Zeeland en Polynesië: P.O. Box 2709, Auckland 1, Nieuw-Zeeland

Filippijnen: P.O. Box 1111, Makati, Metro Manila

Israël: P.O. Box 19111, Jeruzalem

Zuid-Afrika: P.O. Box 1060, Johannesburg 2000

Zimbabwe: P.O. Box U.A.30, Union Ave, Harare

Nigeria: PMB 21006, Ikeja, Lagos State

Ghana: P.O. Box 9617, Kotoka International Airport, Accra

Kenia: P.O. Box 47135, Nairobi

Mauritius en Seychellen: P.O. Box 888, Port Louis, Mauritius

DIT BOEKJE WORDT IN HET ALGEMEEN BELANG GRATIS UITGEGEVEN DOOR DE WORLDWIDE CHURCH OF GOD.

Het wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillig gegeven tienden en bijdragen van de gemeenteleden en anderen die zich geroepen voelen het werk van de Kerk te steunen. Bijdragen worden dankbaar aanvaard. Ieder die op vrijwillige basis wil meehelpen in dit wereldwijde Werk van God, is van harte welkom als medewerker aan dit belangrijke streven: het Evangelie aan alle volken te verkondigen.

