

**De
wereld
gaat niet zo
ten onder!**



**De
wereld
gaat niet zo
ten onder!**

Dit boekje mag niet worden verkocht. Het is een kosteloze publikatie, uitgegeven in het algemeen belang door de Wereldwijde Kerk van God.

Nederlandse uitgave van
The World Won't End This Way!

Deel I:
Oorspronkelijke tekst door Michael A. Snyder
© 1982 Worldwide Church of God
Deel II:
Oorspronkelijke tekst door Herbert W. Armstrong
(1892-1986)
© 1985 Worldwide Church of God
Omslagfoto U.S. Air Force
Copyright © 1987 Worldwide Church of God
Alle rechten voorbehouden
Printed in The Netherlands

Onvoorstelbaar krachtige wapens staan gereed om het menselijk leven — uw leven, dat van uw familieleden — van deze planeet weg te vagen. Veel mensen geloven dat de mensheid ten dode is opgeschreven. Zij voorspellen dat in de niet al te verre toekomst de aarde een onbewoonbare woestenij zal worden. Door een verrassende wending in de gebeurtenissen zal worden bewezen dat zij ongelijk hebben!

DE MENSHEID ZAL NIET ONDERGAAN!

*Er is goed nieuws! Er is een
wonderbaarlijke wereld op
komst — de huidige dreiging
van een atoomoorlog ten spijt.*

Hoe reëel is de dreiging dat de mensheid door een nucleaire verwoesting wordt vernietigd? Veel mensen vragen het zich af.

„Wij bouwen allemaal steden, de mensen hebben allemaal kinderen — en die zullen gedood worden. Een atoomoorlog kan nu niet meer worden tegengehouden. Ik bedoel, ze hebben de bommen gemaakt — ze zullen ze ook gebruiken.”

Wie zou hebben verwacht dat deze scherpzinnige woorden, waar velen achter staan, werden gesproken door een 14-jarige?

Laten we de dingen onder de ogen zien. Veel volwassenen schuwen dit onderwerp, omdat de gevolgen dermate onvoorstelbaar weerzinwekkend zijn dat we er niet over willen nadenken. Wij doen dan aan wat een psychiater „psychische verstarring” noemde: wij erkennen de mogelijkheid van een atoomoorlog, maar wij spreken niet over wat die voor de mensheid inhoudt.

Wat houdt de toekomst in?

Inderdaad, filosofen, journalisten, politici, en ja, zelfs kinderen zijn vrijwel eenstemmig in hun oordeel dat er een nucleaire oorlog op komst is, tenzij de mensheid een radikale

verandering ondergaat in haar fundamentele denkwijzen. En als die oorlog er komt, zal dat „een *ongeëvenaarde* calamiteit in de menselijke geschiedenis” zijn, aldus het Amerikaanse Office of Technology Assessment (nadruk van ons).

Uit boosheid over de mogelijkheid in een nucleair inferno om te komen hebben miljoenen mensen krachtig geprotesteerd tegen de plaatsing van nog meer nucleaire wapens door de supermachten. Jong en oud worden opstandig bij het spookbeeld van een radioactieve verschrikking. Zij verspreiden tractaten, dragen buttons en andere parafernalia die aandringen op vredesakkoorden en op ontwapeningsbesprekingen. De toon van de meeste tractaten is van een nauwelijks verhulde woede doordrongen.

Ondertussen hebben miljoenen andere mensen in stilte de hoop opgegeven en begraven hun angsten in alcohol of drugs.

De meeste publicisten van vandaag verwoorden de problemen helder en intelligent. Eenvoudig gesteld: men ziet niet graag zijn steden en gemeenschappen opgaan in een nucleaire damp. En men vertrouwt er niet langer op dat de autoriteiten een dergelijke vernietiging zullen voorkomen.

Wij laten een bekende Amerikaanse essayist aan het woord met het volgende omineuze commentaar: „... tot op heden zijn de grote legers van de wereld vroeg of laat *altijd* ten strijde getrokken. De grote vloot van Darius, de Romeinse legioenen, de Spaanse Armada en de Wehrmacht waren alle bedoeld om oorlog te voeren en daarvoor werden ze dan ook gebruikt. Waarom zou de tegenwoordige situatie anders eindigen?”

En hij voegt er droevig aan toe: „Natuurlijk hopen wij allemaal dat het anders zal eindigen, maar is hoop wel genoeg?”

Dat is een realistische en eerlijke vraag. *Is hoop genoeg?* Kan de mensheid dit nucleaire dilemma oplossen en onze kinderen — de volgende generatie — *werkelijke* hoop verschaffen?

Waar kunnen wij *met absolute zekerheid* het antwoord vinden?

Het vinden van werkelijke hoop

Een journaliste stelde ons een soortgelijke vraag in het

persgedeelte van een gebouw waar wij een bijeenkomst voor atoomontwapening versloegen.

Zij had naar uitzendingen van het tv-programma *The World Tomorrow* gekeken en THE PLAIN TRUTH gelezen. Zij vroeg zich af waarom wij er belang in stelden van een ontwapeningsbijeenkomst verslag te doen.

„Jullie schrijven dat God de aarde zal vernietigen”, zei deze journaliste. „Waarom zouden jullie dus belang stellen in een poging van mensen om tot ontwapening te komen?”

„Omdat”, antwoordde ik, „God de aarde *niet* zal vernietigen en wij een dergelijke boodschap ook niet verkondigen. Wat wij wel verkondigen is het goede nieuws dat God zijn Zoon Jezus Christus zal sturen om de mensen ervan te weerhouden de aarde en de hele mensheid daarop te vernietigen. De mens zal zichzelf verkeerd blijven besturen tot aan het punt waarop de situatie goddelijke interventie vereist om de totale uitroeiing van de mensheid te voorkomen. Daarom stellen we juist heel *veel* belang in pogingen van mensen, die afgesneden zijn van elke ware kennis van God, om het vernietigingsproces stop te zetten.”

Verbijsterd door deze opmerking hield ze aan, terwijl andere leden van de pers erbij kwamen staan: „Maar staat er niet in de *Bijbel* dat God de aarde zal vernietigen? Trouwens, waarom gebruiken jullie de *Bijbel* eigenlijk als jullie bron en verwijzen jullie ernaar in jullie uitzendingen en publikaties?”

Wat er werkelijk in de Bijbel staat

Dit zijn goede vragen. En wij geven er in het tv-programma *The World Tomorrow* en in onze publikaties antwoord op.

Heeft u, net als deze journaliste, misschien ook gedacht dat een vertoornde God deze planeet „vol zondaren” zal vernietigen? Weet u precies wat de *Bijbel* zegt over de oorzaken van de menselijke omstandigheden die leiden tot het „einde van de wereld” en de opkomst van een nieuwe tijd?

Let eens op dit bijbelse verslag: „Want er zal dan [aan het eind — de tijd die snel nadert] een *grote verdrukking* zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal!” (Matth. 24:21.)

Deze wereld, die nu reeds zucht onder de complexe

problemen van oorlog, armoede en honger, zal een nog *erger* toestand zien.

Inderdaad, veel erger!

„Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barend krimpen zij ineen” (Jes. 13:8).

Weinigen begrijpen de oorzaak van deze tragedies die de mensen zo zullen aangrijpen.

Nog minder mensen bezitten enige kennis van het *goede nieuws* over de oplossing van de steeds hoger oprijzende problemen van deze tijd. Het goede nieuws dat Jezus zal terugkeren om deze tragische dagen barmhartig *in te korten*, want „indien die dagen niet ingekort werden, *zou geen vlees behouden worden*” (Matth. 24:22).

Om de verdrijving van het kwaad van deze tijd te realiseren zal Jezus Christus in de aangelegenheden van de wereld tussenbeide komen om een levenswijze in te stellen die op dit moment door slechts zeer weinig mensen gevolgd wordt — de levenswijze die gebaseerd is op geven, zorgzaamheid en ware liefde. Als u alles overleeft en in deze grootse, nieuwe wereld vol vreugde, vrede en welzijn zal voortbestaan, zult u niet meer leven op de huidige wijze van lijden en pijn. Dat zal niet worden toegestaan!

Wanneer Christus terugkeert om de regering van God op de aarde te herstellen, zal Hij een eind maken aan de laatste, vreselijke strijd van mens tegen mens (Openb. 16:14-20; Zach. 14:1-4, 12). Hij zal terugkeren met de hoogste macht om de mensheid een *nieuwe regering* te geven (Dan. 2:44).

Waarom beseffen zo weinigen dat de daden van de menselijke regeringen — regeringen die zijn gebaseerd op nemen, niet op geven — de *oorzaak* zijn van de hedendaagse wereldproblemen?

En verder dat er achter deze daden houdingen en krachten staan die *iedere poging* om tot wereldvrede te komen verijdelen?

Wat alleen de Bijbel openbaart

Waarom beroepen wij ons op de Bijbel bij het verkondigen van dit goede nieuws?

Kijk eerst eens naar de wereld waarin wij leven. Als u de krant van vandaag leest, wordt u meteen herinnerd aan de

misère en de onrust die het grootste deel van het menselijk geslacht overspoelen.

Waarom is er twist, honger en oorlog? *Waarom* zijn we, ondanks oprechte menselijke zorg en inspanningen, niet in staat een eind te maken aan raciale spanningen, moord, het uiteenvallen van gezinnen en scheidingen?

Realiseren wij ons wel dat er een *oorzaak* is voor ieder gevolg? Dat er maar *twee* fundamentele levenswijzen bestaan?

Laten we dit goed begrijpen! De mensheid gaat gebukt onder het kwaad — de vloek van oorlog, diefstal, misdaad — omdat een overweldigend aantal mensen de levenswijze van nemen, hebben, kwetsen volgt. En weinig mensen realiseren zich dat deze levenswijze van „nemen” de *oorzaak* is van — automatisch resulteert in — het kwaad en de sociale plagen die de hedendaagse mensheid belegeren!

De tegenovergestelde levenswijze — de wijze van geven, van liefde en zorgzaamheid — wordt tot in alle bijzonderheden geopenbaard in de Bijbel. Ze wordt hoog aangeslagen in de woorden van de mensen, maar zelden helemaal begrepen en omgezet in daden!

Deze hypocriete wereld is zo verblind, zo volkomen verward (Openb. 12:9), dat zij niet uit zichzelf kan begrijpen wat deze levenswijze van „geven” werkelijk betekent!

De enige bron

Er is maar *één* bron die op gezaghebbende manier deze ontbrekende kennis onthult die wij zo hard nodig hebben. Deze bron is de Bijbel. Toch is er tegenwoordig geen boek dat in ernstiger mate verkeerd wordt begrepen.

Alleen de Bijbel openbaart een complete levenswijze die vrede zou brengen, de wereld zou ontwapenen en een eind zou maken aan armoede.

Maar de misleide mensheid wil daar, in haar grove *onwetendheid*, niet naar leven! Door persoonlijke, individuele keuze verwerpen mannen en vrouwen het gezag van de Bijbel — en verwerpen daarmee doelbewust de *levende* geestelijke wetten die dit universum regeren.

Het resultaat? „Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op

het plein en de oprechtheid vindt geen ingang. *Zo ontbreekt de waarheid* en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting” (Jes. 59:14-15).

Niets van dit alles hoeft ooit te gebeuren. De wetten die door de grote God zijn ingesteld — samengevat in tien globale principes, die bekendstaan als de Tien Geboden — werden ingesteld voor ons welzijn, om de mens naar geluk te leiden. En God zegen hen die ze onderhouden en gehoorzamen!

Zie wat er gebeurt met hen die hun leven oprecht onderwerpen aan de levenswijze die God heeft geopenbaard en zijn wetten gehoorzamen: „Beproeft Mij toch daarmee, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten . . . alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt” (Mal. 3:10-12).

Dit is ieders persoonlijke keuze: doorgaan op de weg van wedijver, jaloezie, hebzucht en uiteindelijke vernietiging, of de weg gaan volgen die ware voldoening en waar geluk brengt.

De weg naar waar begrip ligt voor u open. Waarvoor kiest u?

LEVEN WIJ IN DE LAATSTE DAGEN?

*Hoe kunnen wij weten of wij
„het einde van de wereld” nabij
zijn? Kunnen wij dit bewijzen?*

Leven wij nu in de door de Bijbel geprofeeteerde „eindtijd”? President Reagan van de Verenigde Staten sprak van een wereldsituatie die er alle schijn van heeft dat wij „Armageddon” nabij zijn.

Atoomgeleerden hebben enige tijd geleden de onheilsklok nogmaals een minuut vooruit gezet, tot slechts drie minuten voor „middernacht”. Een hoofdartikel in *U.S. News & World Report* verwees naar deze klaarblijkelijk ophanden zijnde tijd door te zeggen dat de enige hoop voor de wereld nu ligt in de plotselinge verschijning van „een sterke hand ergens vandaan”.

Er is een tijd geweest dat fanatici die met felle blik en luide stem voor een „dag des oordeels” waarschuwden, werden bespot. Maar tegenwoordig zeggen wereldleiders en wetenschapsmensen in alle ernst sombere dingen over de huidige gang van zaken in de wereld. Een aantal vooraanstaande geleerden zegt dat 's werelds enige hoop nu is gelegen in één enkele wereldregering, met slechts één militaire macht, maar geeft daarbij tegelijkertijd toe dat het totaal onmogelijk is dat mensen een dergelijke superregering zouden kunnen vormen.

Treffend is dat de bijbelse profetieën nu juist zeggen



DE UITVINDING van de drukpers betekende een enorme verbetering in de produktie van teksten en opende de weg voor de massaverspreiding van kennis en informatie.

Historical Pictures Services

dat een dergelijke over de hele wereld heersende superregering op komst is. Maar houden deze profetieën ook in dat onze huidige generatie deze tijd nog zal meemaken?

Zelfs de oorspronkelijke apostelen uit de eerste eeuw verwachtten dat dit einde van de wereld zoals wij die kennen zich nog tijdens hun leven zou voltrekken. In elke eeuw zijn er sindsdien mensen geweest die geloofden dat de wereld zich in „de eindtijd” bevond, dat „Armageddon” nabij was.

Maar hoe kunnen wij het weten? Hoe kunnen wij er ZEKER van zijn? Kunnen wij het wel weten?

Jezus zei in Lukas 21:28: „Wanneer deze dingen begin-

nen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt." Deze dingen, waarover Hij sprak, omvatten veel geprofeteerde gebeurtenissen die nu voor het eerst in de geschiedenis plaatshebben.

Wij kunnen niet op grond van enkele oppervlakkige tekens of gebeurtenissen snel een vaststaande conclusie trekken. Wij moeten Gods alomvattende DOEL begrijpen en ook hoe Hij bezig is dat doel te verwezenlijken. Vele profetieën moeten worden bestudeerd. Wij mogen niet gissen of veronderstellen, of overhaaste conclusies trekken.

De moderne wereld

De moderne wereld begon in wezen pas ongeveer 150 jaar geleden. Als wij de chronologie van het menselijk bestaan enigermate correct hebben vastgesteld, dan werd de eerste mens, Adam, ongeveer 6000 jaar geleden geschapen. De Bijbel laat zien dat Gods algemene plan om zijn doel te verwezenlijken een 7000-jaren plan is — waarbij ongeveer 6000 jaar aan deze wereld van Satan zijn toebedeeld, gevolgd door een 1000 jaar durende regering van Christus over alle volken van de aarde. Omstreeks 1600 jaar na de schepping van Adam kwam de Zondvloed over de hele aarde. Hoe de beschaving zich vóór de Zondvloed ontwikkelde, weten wij niet precies. Wij mogen evenwel aannemen dat de materiële beschaving zich niet verder heeft ontwikkeld dan in een overeenkomstige tijdsperiode ná de Zondvloed. Voor zover wij weten zette de ontwikkeling van de menselijke beschaving zich in een betrekkelijk gelijkmatig tempo voort tot ongeveer 150 jaar geleden.

In menselijke kennis en in materieel opzicht was er tot na de uitvinding van de boekdrukkunst rond 1450 weinig vooruitgang. De druktechniek maakte de verbreiding van kennis mogelijk. Deze verbreiding nam evenwel slechts in geringe mate toe tot het midden van de 19e eeuw. De meeste moderne uitvindingen en mogelijkheden hebben zich voorgedaan sinds 1850. Sindsdien hebben de kennis en de uitvinding van mechanische voorzieningen zich in toenemend tempo verveelvoudigd. Het is haast alsof de mensheid pas ongeveer 150 jaar geleden op aarde verscheen en sindsdien steeds sneller is gaan leren en in steeds groter tempo is vooruitgegaan.

Profetieën over de eindtijd

Laten wij nu enkele bijbelse profetieën over de eindtijd bestuderen.

De langste profetie in de Bijbel vormt Daniël 11. Het 10e hoofdstuk is de inleiding en het 12e het slot. In Daniël 11:40 komt de profetie bij de „eindtijd” en zij wordt voortgezet in hoofdstuk 12. De profeet Daniël had geen inzicht in hetgeen hem werd opgedragen te schrijven. De engel zei dat de woorden van de profetie verzegeld zouden blijven tot de eindtijd, wanneer de kennis zou toenemen.

Die tijd is gekomen.

De kennis is in de laatste 150 jaar in een adembenemend tempo toegenomen. Men heeft zelfs beweerd dat het kennisbestand van de wereld zich in de jaren '60 heeft verdubbeld — ofschoon deze toename hoofdzakelijk op medisch, natuurkundig en technologisch gebied plaatsvond.

De bouw van de stoomboot werd pas in 1806 begonnen door Robert Fulton. Daarna kwam de spoorweg. Het reizen per auto is pas tijdens mijn leven mogelijk geworden. Ik herinner me nog goed dat auto's, toen ik elf was, wagens zonder paard werden genoemd.

Toen ik drieëntwintig was, werd mij, als assistent-secretaris van de Kamer van Koophandel van South Bend, in Indiana, opgedragen de boeren in een gemeente ten zuiden van de stad over te halen een petitie-overeenkomst te tekenen om een nieuwe verkeersweg door hun gemeente te laten lopen. Het was geen geplaveide weg. Hij bestond uit grint en vuil. Geplaveide wegen waren er nog niet. Tegenwoordig reizen de mensen per auto, per trein of per vliegtuig.

Wereldregerende koninkrijken

In het tweede hoofdstuk van Daniël vindt men een profetie die zich uitstrekt tot de wederkomst van Christus. Koning Nebukadnezar had het eerste wereldrijk in de geschiedenis gevormd en geregeerd. Hij zag in een droom een zeer groot

DOOR STRAALMOTOREN AANGEDREVEN verkeersvliegtuigen, waarvan sommige supersonisch, hebben de meeste gebieden op aarde snel bereikbaar gemaakt.

Foto Plain Truth

en verbazingwekkend beeld van een man. God openbaarde de betekenis ervan aan Daniël. Het hoofd van het beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, en zijn voeten en tenen van ijzer gemengd met kleiachtig leem. Het hoofd symboliseerde het Chaldeeuwse Rijk van Nebukadnezar. Het zilver vertegenwoordigde het koninkrijk dat erop volgde: het Perzische Rijk, zoals later bleek. Het koper was een derde wereldrijk dat het Grieks-Macedonische of Griekse Rijk zou blijken; het vierde, vertegenwoordigd door de benen van ijzer, zou het Romeinse Rijk blijken te zijn met de hoofdsteden Constantinopel en Rome. De voeten en tenen vertegenwoordigden de opeenvolgende kleinere rijken die zouden leiden tot tien koninkrijken in Oost- en West-Europa, voorgesteld door de tenen. De profetie betreft de tijd waarin wij nu leven. Wij verwachten nu de opkomst van de tien door de tenen voorgestelde naties. In de dagen van die tenen zal er op bovennatuurlijke wijze een steen van de hemel komen die de door de tenen voorgestelde tien naties zal verbrijzelen en deze zal vervangen om voor eeuwig over de hele aarde te regeren (Dan.



Wat bedoelt de Bijbel met „het einde van de wereld”?

Misschien heeft u in de Bijbel de passages over „het einde van de wereld” gelezen. Of misschien heeft u weleens horen spreken over bijbelse profetieën betreffende „het einde van de wereld”.

Wat wordt hiermee bedoeld? Ook de oorspronkelijke discipelen vroegen zich dit af. Nadat zij Jezus hadden horen spreken in de Tempel te Jeruzalem, gingen de discipelen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas naar Christus en vroegen Hem: „Wat is het teken . . . van de voleinding der wereld?” (Matth. 24:3.)

In de rest van het hoofdstuk verklaart Christus de gebeurtenissen die naar het einde leiden. Maar wat werd er nu specifiek bedoeld met „de voleinding der wereld”?

Bedoelde Jezus de

letterlijke vernietiging van de fysieke aarde? Zal de aarde exploderen en cosmisch stof worden? Of betekent het dat de planeet door een nucleaire slachting zal worden gecremeerd? Velen hebben zich dit afgevraagd.

Het goede nieuws is dat *geen* van de bovenstaande gissingen juist is! De Bijbel onthult dat deze aarde zal overleven en gedijen!

Het griekse woord dat met „wereld” is vertaald is *aion*. Het betekent niet de wereld in de zin van de fysieke aardbol. Een betere vertaling is „tijdperk”.

Wat betekent dan het einde van het *tijdperk*?

Let erop dat de terugkeer van Christus en het einde van het tijdperk *samenvallen*: „Wat is het teken van uw [Christus] komst *en* van de voleinding der wereld?” (Matth. 24:3.)

Weinig mensen weten dat

Jezus terugkeert om zijn over de gehele wereld heersende regering te vestigen. Wanneer Hij terugkeert zal Hij alle bestaande regeringen van de mens vervangen door een perfect, goddelijk systeem (Dan. 2:44; Jes. 2:2-4)! Dit zal een *einde* maken aan het tijdvak van de *mens* en een nieuw tijdperk inluiden.

God heeft de mensen 6000 jaar toegewezen om hun eigen regeringen, godsdiensten en onderwijsinstellingen te verwezenlijken en een civilisatie op te bouwen die *losstaat* van Gods geopenbaarde levenswijze.

Zoals de geschiedenis vermeldt heeft de mens gefaald bij het beheersen of oplossen van zijn problemen. Naarmate deze periode van 6000 jaar ten einde loopt zullen deze problemen groter

worden, totdat hij zichzelf bedreigt met vernietiging en totale ondergang.

Wanneer dit beslissende punt wordt bereikt, zal Christus plotseling tussenbeide komen (Matth. 24:21-22; Openb. 11:15; 1 Thess. 4:16) om de mensen zo voor hun *eigen* nucleaire dwaasheid te behoeden!

Jezus zal derhalve niet terugkeren om de fysieke aarde te vernietigen, maar om een *einde* te maken aan deze „tegenwoordige boze wereld [Grieks: *aion*]” (Gal. 1:4) en een tijdperk van ongekende vrede, voorspoed en harmonie te brengen (Jes. 35:1-10).

U dient de fundamentele redenen te kennen waarom de mensen hun problemen niet kunnen oplossen en zichzelf niet rationeel kunnen besturen. Voor uiterst belangrijke informatie over dit onderwerp kunt u ons gratis boekje *Nooit Eerder Begrepen — Waarom de mensheid haar problemen niet kan oplossen* aanvragen.

2:34, 44). Deze steen stelt de wederkomst van Christus voor die het koninkrijk van God zal vestigen en alle regeringen van deze wereld zal vernietigen. Dat zal het einde van deze wereld zijn, het einde van deze door de mens opgebouwde beschaving, zoals wij die kennen.

Voor een volledig begrip moeten ook Daniël 7 en Openbaring 13 en 17 worden bestudeerd. Deze geven een beeld van het Romeinse Rijk dat in 476 n.Chr. ondergaat en wordt vervangen door drie koninkrijken die weer verdwijnen: die van de Vandalen, de Ostrogoten en de Heruli. Ze worden verbeeld door de eerste drie horens uit Daniël 7 die werden „uitgerukt” (vers 8). Met andere woorden, deze drie volken verdwenen uit de geschiedenis en wij hebben geen historische gegevens over wat er van hen is geworden. Nog zeven van de tien horens zouden volgen. De eerste van deze zeven was het herstel van het Rijk in het Westen. Dit gebeurde in 554, toen Justinianus, die in Constantinopel keizer was, op verzoek van de Paus in Rome, het keizerlijk gezag over heel Italië herstelde. Geschiedschrijvers tekenen dit op als het herstel van het Romeinse Rijk. Er volgde in Europa een reeks van politieke hoogte- en dieptepunten. Het eerstvolgende hoogtepunt werd bereikt in 800 onder Karel de Grote, de Frankische leider. Een tweede hoogtepunt werd omstreeks de 10e eeuw bereikt met het bewind van Otto de Grote van Duitsland. Destijds stond het rijk als het Heilige Roomse Rijk bekend. Het Heilige Roomse Rijk bereikte een nieuw hoogtepunt met de Oostenrijkse Habsburgdynastie. Dit werd gevolgd door weer een hoogtepunt onder Napoleon, die in 1814 in ballingschap ging.

In 1929 sloot Mussolini een Concordaat met het Pausdom. Vervolgens, toen hij omstreeks 1935 Ethiopië, Eritrea en Italiaans Somaliland met Italië verenigd had, kondigde Mussolini af dat dit het herstel van het Romeinse Rijk was. Destijds heb ik zelf deze negende restauratie op de radio bekendgemaakt.

Wij kijken nu uit naar de tiende en laatste herleving van het Romeinse Rijk — het zevende hoofd van het Beest uit het 17e hoofdstuk van Openbaring (Openb. 17:12), dat ook wordt gesymboliseerd door de tien tenen van het beeld van Nebukadnezar uit Daniël 2:40-44. Aangezien deze tenen behoren

aan de twee voeten die Oost- en West-Europa symboliseerden, is het zeer waarschijnlijk dat deze laatste herleving van het Heilige Roomse Rijk zowel landen in Oost-Europa achter het IJzeren Gordijn als landen van West-Europa zal omvatten. (Schrijf om onze boekjes *Het boek Openbaring eindelijk onthuld* en *Wie of Wat is het Profetische Beest?*) Ze zullen een derde gigantische wereldmacht vormen, die waarschijnlijk even sterk of zelfs sterker dan de U.S.S.R. of de Verenigde Staten zal zijn.

Deze tien tenen uit Daniël 2:40-44 zullen door Christus bij zijn Wederkomst worden vernietigd en worden vervangen door de wereldregering van het Koninkrijk van God met Christus aan het hoofd en onder Hem alle opgestane heiligen.

Jezus' belangrijkste profetie

Laten wij nu eens de belangrijkste profetie van Jezus Christus zelf bestuderen. Deze staat in Mattheüs 24, Lukas 21 en Markus 13.

Wij citeren hier Mattheüs' weergave. Jezus was juist met zijn discipelen uit de Tempel gekomen (vers 1). Hij en zijn discipelen stonden naar de tempelgebouwen te kijken.

„Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.” Deze gebeurtenis vond in het jaar 70 plaats tijdens het leven van de discipelen.

Enige tijd later, toen Jezus met enkele van zijn discipelen op de Olijfberg zat, vroegen zij Hem: „Wanneer zal dat geschieden?” Zij doelden op de verwoesting van de Tempel, die, ik herhaal dit, tijdens hun leven in 70 n.Chr. plaatsvond. De discipelen voegden er evenwel nog een vraag aan toe: „En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” De discipelen verwachtten het einde van de wereld nog tijdens hun leven, en daarom brachten zij deze vraag in verband met de verwoesting van de Tempel. Natuurlijk wist Jezus dat de voleinding van de wereld pas over meer dan 1950 jaar zou plaatsvinden. Daarom beantwoordde Hij eerst alleen hun eerste vraag, want de Tempel werd in het jaar 70 verwoest.

Jezus zei: „Ziet toe, dat niemand u verleide!” Tegen zijn eigen discipelen sprak Hij over de mogelijkheid om tijdens hun leven te worden misleid. Hij vervolgde: „Want velen

zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik [Jezus] ben de Christus, en zij zullen velen verleiden." Hoe konden zij misleid worden door de leer dat Jezus de Christus was? Velen kwamen inderdaad in zijn naam, beweerend dat zij Hem vertegenwoordigden en zeggende dat Jezus de Christus was, en zij misleidden velen zelfs al in die allereerste eeuw. Laat mij hier een zeer belangrijk feit uitleggen. Spoedig na Christus' hemelvaart en na de stichting van de Kerk in het jaar 31 ontstond er volgens de kerkgeschiedenis een felle controverse over de vraag of het evangelie dat verkondigd moest worden het evangelie VAN Christus dan wel een evangelie OVER Christus was. Het tweede standpunt won het. Er stonden in de eerste eeuw inderdaad valse profeten op, die zeiden dat Jezus de Christus was, maar daarbij Jezus' evangelie, de boodschap van het toekomstige koninkrijk van God, dat na de wederkomst van Christus over alle volken zal regeren, totaal veronachtzaamden.

Een ander evangelie

In Galaten 1:6-7 zien wij dat er toen reeds een evangelie werd gepredikt dat verschilt van Jezus' evangelie van het koninkrijk van God.

Over deze valse profeten die een ander evangelie predikten spreekt de apostel Paulus ook in 2 Korinthe 11. Aan de kerk in de allereerste eeuw schreef hij: „Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel” (vers 3-4).

Over die valse profeten, die beweerden in Jezus' naam te spreken, zei Paulus verder: „Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken” (vers 13-15).



OP DE FOTO Herbert W. Armstrong in de begintijd van het radioprogramma *The World Tomorrow*. Gods Werk is nu uitgegroeid tot een internationale onderneming die in de hele wereld het ware evangelie uitdraagt als een laatste getuigenis voor de eindtijd.

Foto Plain Truth

Het waren in werkelijkheid de dienaren van Satan de duivel, maar zij kwamen in Jezus' naam, en zeiden dat Jezus de Christus was. Zij gaven echter een verkeerde voorstelling van Jezus, zodat zij in feite predikten over „een andere Jezus” (vers 4).

Wat was dan Jezus' evangelie?

Jezus kwam als boodschapper van God met een boodschap over het komende koninkrijk van God dat de heerschappij zal overnemen en alle volken zal regeren. Dit was het evangelie van Jezus. Laten wij eens aandacht besteden aan het evangelie dat door Jezus werd verkondigd.

In Markus 1:1 wordt een begin gemaakt met het verslag van het evangelie van Jezus Christus. Het vermeldt hoe Johannes de Doper de weg bereidde en hoe Jezus door Johannes werd gedoopt. Welk evangelie predikte Jezus vervolgens? „En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus



naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen” (vers 14 en 15). Dit is het evangelie van Jezus Christus. Dit is het evangelie dat de apostel Paulus aan de heidenen bekendmaakte (Hand. 20:25; 28:23, 31).

Let wel: *dit* evangelie werd 1900 jaar lang niet aan de wereld verkondigd. In de eerste eeuw reeds ging men over op een ander evangelie — een evangelie over Christus, in plaats van het evangelie VAN Christus. Tot op de huidige dag prediken nagenoeg alle kerken en evangelisten hun eigen evangelie OVER Christus, maar niet het evangelie VAN Christus over het komende koninkrijk van God dat over de wereld zal regeren.

Het traditionele christendom heeft 1900 jaar lang niet gepredikt over Jezus als de toekomstige KONING en wereldheerser in het komende koninkrijk van God, die Satan op de troon van de gehele aarde zal vervangen. Er is algemeen een VALS EVANGELIE verkondigd.

Laten wij met dit alles in gedachten terugkeren naar Jezus' profetie in Mattheüs 24. Hij waarschuwde zijn eigen discipelen voor valse profeten die in zijn naam zouden komen en zeggen dat Hij, Jezus, de Christus was, en VELEN, niet enkelen, maar VELEN zouden misleiden. Dat begon al in de eerste eeuw spoedig nadat de Kerk was opgericht en duurt tot op de huidige dag voort. Het geldt vrijwel over de hele wereld onder belijdende christenen tot op dit moment toe.

Het ware evangelie 1900 jaar onderdrukt

In januari 1934 echter begon Jezus Christus via mij, voor het eerst sinds 1900 jaar, het ware evangelie van het koninkrijk van God bekend te maken. Het verspreidde zich van kust tot kust over de Verenigde Staten en Canada. Negentien jaar later, in januari 1953, werd dit evangelie uitgezonden via het krachtigste radiostation ter wereld, Radio Luxemburg, naar heel Europa en Engeland, en vrijwel onmiddellijk daarna via radiostations in Taiwan, Radio Ceylon, Radio Monte Carlo, stations in Zuid-Amerika en elders. Spoedig ging het naar

HET GOEDE NIEUWS is dat de vervuilde, door misdaad overspoelde steden van vandaag spoedig worden vervangen door steden die goed gepland en niet overbevolkt zijn en waar het aangenaam wonen en werken is. Illustratie R. McKee

Australië, Nieuw-Zeeland en vele andere delen van de wereld.

En nu, tenslotte, kunnen wij zeggen dat het evangelie iedere natie op aarde heeft bereikt.

Laten wij nu verdergaan met Jezus' profetie: Mattheüs 24:5. Jezus had gezegd dat er in zijn naam velen zouden komen die zouden veinzen zijn dienaren te zijn, maar daarbij velen zouden misleiden. Dit gebeurde al tijdens het leven van de apostelen, in de eerste eeuw, en het heeft zich tot in onze tijd voortgezet. Vanaf 1934 werd hetzelfde evangelie dat door Jezus en de apostelen werd gepredikt gepubliceerd in het tijdschrift *THE PLAIN TRUTH/DE ECHTE WAARHEID*, dat nu elke natie op aarde bereikt en een maandelijks oplage van ruim acht miljoen exemplaren heeft. In vers 6 zei Jezus: „Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.” Met andere woorden, het einde van de wereld zou nog niet tijdens hun leven plaatshebben. In vers 7 vervolgt Hij: „Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.” Vers 8: „Doch dat alles is het begin der weeën.”

Al deze dingen zijn sinds de eerste eeuw voortdurend voorgekomen. Vers 9: „Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden...” Dit is inderdaad diezelfde discipelen overkomen. Zij stierven allen de marteldood, met uitzondering van de apostel Johannes.

Het teken van het „einde van de wereld”

In vers 14 komt Jezus tot een antwoord op de tweede vraag van zijn discipelen: „... en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” (Vers 3.) In vers 14 beantwoordde Jezus deze vraag, terwijl Hij zelf wist dat dit pas zo'n 1900 jaar later zou gebeuren. Hier volgt Jezus' persoonlijke antwoord op de vraag wanneer het einde van de wereld zou komen.

„En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele

HIROSJIMA na de bom. Uit deze betrekkelijk primitieve atoombom die deze stad verwoestte heeft de mensheid het vermogen ontwikkeld om alle levensvormen verscheidene malen te vernietigen.

Foto Wide World



wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn." Dit evangelie was niet aan de wereld gepredikt vanaf ongeveer het midden van de eerste tot bijna het midden van de twintigste eeuw.

Jezus sprak niet van het einde van het bestaan van de aarde, maar van het einde van deze wereld, dit tijdperk, deze huidige beschaving in een wereld geregeerd door Satan, die nog steeds op de troon van de aarde zit. Bedenk echter dat Satan slechts op die troon zit omdat God dat toelaat. God geeft ons evenwel in de bijbelse profetieën bij benadering de tijd dat Hij Jezus Christus zal zenden om een einde aan deze wereld te maken.

Grondwet van de komende wereldregering

In die tijd zal Jezus Christus met alle macht en glorie van God op de troon van de aarde plaatsnemen om over alle volken te regeren. Hij zal dan het koninkrijk van God op aarde vestigen. Dit zal de regering van God (niet van Satan) zijn. Het geboren gezin van God zal onder leiding van Christus met deze regering van God alle volken besturen.

Alle regeringen berusten op een grondwet. De grondwet van Gods wereldregering zal de wet van God zijn. Deze wet kan worden samengevat in het ene woord „LIEFDE". Jezus specificerde deze wet als liefde jegens God en liefde jegens de naaste. Deze worden op hun beurt nader gespecificeerd door de Tien Geboden: de eerste vier geven de algemene principes die de liefde tot God bepalen, de laatste zes geboden omschrijven de algemene principes van liefde tot de naaste.

Dit werk van God, waarvan u dit boekje hebt ontvangen, is een van de bewijzen dat het einde van deze wereld van Satan en van de beschaving zoals wij haar kennen, zeer nabij is.

De grote verdrukking

In die tijd, na de verkondiging van het evangelie van Gods koninkrijk, zal er „een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort" (Matth. 24:21-22).

Vele andere passages in de Bijbel geven aan dat de toestand

beangstigender zal worden dan zij ooit tevoren op aarde was of ooit weer zal zijn. Een dergelijke situatie is op dit moment snel aan het escaleren. De ene mens staat tegenover de andere, zelfs binnen een groot deel van de gezinnen. De ene partij is tegen de andere. Het ene volk staat op tegen het andere. Het geweld is heviger dan ooit tevoren in de geschiedenis. Het terrorisme zaait overal ter wereld vrees en verwarring.

Waarschuwing van de apostel Paulus

Wij zijn nu aangeland in de tijd waarvoor de apostel Paulus in 2 Timotheüs 3 waarschuwde: „Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben . . . die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkenning der waarheid te kunnen komen” (vers 1-5, 7).

Dit is, zoals ook duidelijk gezegd wordt, een profetie voor de laatste dagen. Negentig jaar geleden, toen ik een kleine jongen was, bestond deze toestand niet, en zeker niet zoals deze de laatste twintig of dertig jaar is.

Jezus zei in Mattheüs 24:22: „Indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden”. Geen mens zou het overleven.

Een profetie in Ezechiël 6:6 verklaart: „Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest worden en de hoogten een wildernis worden . . .” Deze profetie spreekt over dezelfde tijd. Wapens die alle steden kunnen verwoesten hebben in de hele geschiedenis nooit bestaan tot de waterstofbom van ongeveer dertig jaar geleden. Het is heel betekenisvol dat dit pas mogelijk werd in de tijd dat dit evangelie van het koninkrijk over de hele wereld als een getuigenis werd bekendgemaakt.

De grote verdrukking ingekort

Maar hier komt 's werelds enige, grote en laatste hoop. Jezus zei in Mattheüs 24:22: „ . . . ter wille van de uitverkorenen [zijn enige ware kerk] zullen die dagen worden ingekort.” Met andere



DE OLIJFBERG zoals die er vandaag uitziet. Op deze plaats zal Jezus Christus spoedig terugkeren om een vreedzame en rechtvaardige wereldregering op te richten.

Foto Plain Truth

woorden, God zal pas overgaan tot het inkorten van deze huidige beschaving wanneer de mensheid op de rand van de ondergang is beland. Als God er nog langer mee zou wachten zouden de wetenschap, de technologie en de techniek in de handen van de mens het monster van Frankenstein worden dat ieder levend wezen zou vernietigen.

God zal niet eerder ingrijpen of Jezus Christus zenden om een betere beschaving op te zetten en de schitterende, gelukkige en vredelievende wereld van morgen tot stand te brengen, dan alleen als de mensheid en haar leiders hebben moeten toegeven dat zij jammerlijk hebben gefaald in het voorzien in een vreedzaam, gelukkig en nuttig leven voor iedereen. Zelfs nu nog willen de meeste mensen in de Westerse wereld weinig over God horen. Zij willen dat God „zich buiten hun leven houdt”.

De allereerste mens die God schiep, Adam, verwierp de boom des levens en daarmee vertrouwen op God en Gods geschenk van eeuwig leven. In plaats daarvan verkoos hij op zichzelf en op zijn eigen verstand te vertrouwen en zelf zijn problemen op te lossen. Tot op de dag van vandaag trachten de volken en hun leiders nog steeds op zichzelf en op de inspanningen van de mens te vertrouwen bij het oplossen van hun escalerende problemen. De wereld weigert nog steeds op God te vertrouwen.

Pas wanneer de wereld en haar leiders op het punt gekomen zijn waarop zij hun volslagen hulpeloosheid ten aanzien van hun eigen problemen wel moeten inzien en beseffen dat voortaan hun enige hoop is gelegen in gehoorzaamheid aan God, zal God ingrijpen en door Jezus Christus te zenden het einde van deze wereld tot stand brengen.

Wanneer Jezus inderdaad in alle verblindende luister en met alle macht en heerlijkheid van de grote Schepper-God komt, als Koning der koningen en Heer der heren, zal de mensheid gedwongen worden in te zien dat alleen het vertrouwen op God de mensen kan redden en vrede en geluk, vreugde en krachtschenkende produktiviteit kan teweegbrengen.

Voorspeld door Daniël

Laten wij nu opnieuw teruggaan naar het 12e hoofdstuk van Daniël. Direct nadat Daniël over de eindtijd (Dan. 11:40) gesproken heeft, spreekt hij ook over diezelfde grote verdruk-

king: een tijd van grotere moeilijkheden dan ooit ervoor of erna. „Te dien tijde zal Michaël [een grote aartsengel die zich tegenover Satan opstelt] opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven . . .” (Dan. 12:1, 2).

Er wordt hier gesproken over de wederkomst van Christus, wanneer de doden in Christus als eersten zullen opstaan. „Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden [van Gods ware Kerk], die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen” (1 Thess. 4:16-17).

Waarheen dan?

En waar gaan wij van daaruit heen? Op diezelfde dag zullen Jezus' voeten neerdalen op de Olijfberg die zich ten oosten van Jeruzalem bevindt (Zach. 14:4). (Schrijf om ons gratis boekje *De Ideale Wereld van Morgen — Een blik in de toekomst*, dat de toekomstige wereld nader belicht.)

Wij lezen in Openbaring 20:1-2 dat in de tijd van Christus' komst Satan van de troon der wereldheerschappij zal worden verstoten. Jezus Christus zal dan op die troon als heerser over de hele wereld plaatsnemen. In Openbaring 3:21 zegt Jezus tot de mensen van zijn eigen ware Kerk, dat als zij Satan en het kwaad van deze wereld overwinnen, Hij hen zal toestaan samen met Hem op die troon te zitten.

Jezus zei in Openbaring 2:26-27 tevens dat als zij, zijn volk, overwinnen, macht over de volken zullen ontvangen, en zij onder Christus zullen regeren. In Openbaring 5:10 zegt Hij dat de ware gelovigen van zijn eigen Kerk priesters en koningen zullen zijn en op de aarde zullen regeren.

“Gij Zult NIET!”



De Tien Geboden vertegenwoordigen Gods eeuwige wet van liefde. Deze grote principes zijn ook vandaag van kracht. In feite is de schending ervan de directe oorzaak van alle ellende in de wereld. Om te weten hoe elk van de Tien Geboden op uw persoonlijk leven betrekking heeft, kunt u ons schrijven om ons gratis boekje *De Tien Geboden*.

REGIONALE KANTOREN

Nederland en België: Postbus 444, 3430 AK Nieuwegein, Nederland

Verenigde Staten: P.O. Box 111, Pasadena, California 91123

Canada: P.O. Box 44, Station A, Vancouver, B.C. V6C 2M2

Canada (Frans): B.P. 121, Succ. A, Montreal, P.Q. H3C 1C5

Mexico: Institución Ambassador, Apartado Postal 5-595, 06500 México D.F.

Zuid-Amerika: Institución Ambassador, Apartado Aéreo 11430, Bogotá 1, D.E., Colombia

Caribisch gebied: G.P.O. Box 6063, San Juan, Puerto Rico 00936-6063

Engeland, Europa en Midden-Oosten (Engels): P.O. Box 111, Borehamwood, Herts. WD6 1LU, Engeland

Frankrijk, Zwitserland en België (Frans): Le Monde à Venir, Case Postale 10, 91 rue de la Servette, CH-1211 Genève 7, Zwitserland

Duitsland: Postfach 1129, D-5300 Bonn 1, West-Duitsland

Denemarken: Box 211, DK-8100 Aarhus C

Noorwegen: Box 2513 Solli, N-0203 Oslo 2

Zweden: Box 5380, S-102 46 Stockholm

Australië: P.O. Box 202, Burleigh Heads, Queensland 4220

Nieuw-Zeeland en Polynesië: P.O. Box 2709, Auckland 1, Nieuw-Zeeland

Filippijnen: P.O. Box 1111, Makati, Metro Manila, 3117

Israël: P.O. Box 19111, Jeruzalem

Zuid-Afrika: P.O. Box 5644, Cape Town 8000

Zimbabwe: P.O. Box U.A.30, Union Ave, Harare

Nigeria: PMB 21006, Ikeja, Lagos State

Ghana: P.O. Box 9617, Kotoka International Airport, Accra

Kenia: P.O. Box 47135, Nairobi

Mauritius en Seychellen: P.O. Box 888, Port Louis, Mauritius

DIT BOEKJE WORDT IN HET ALGEMEEN BELANG GRATIS UITGEGEVEN DOOR DE WERELDWIJDE KERK VAN GOD.

Het wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillig gegeven tienden en bijdragen van de gemeenteleden en anderen die zich geroepen voelen het werk van de Kerk te steunen. Bijdragen worden dankbaar aanvaard. Ieder die op vrijwillige basis wil meehelpen in dit wereldwijde Werk van God, is van harte welkom als medewerker aan dit belangrijke streven: het Evangelie aan alle volken te verkondigen.

